

ΝΑΙ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ!

Το σκέφτηκα, φίλε, και δηλώνω υπεύθυνα τους λόγους της συγκεκριμένης επιλογής μου κι ας θεωρούνται «προσωπικά δεδομένα».

Λέω **ΝΑΙ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ**, γιατί...

Γιατί είμαι άνθρωπος. Ον ξεχωριστό απ' όλα τα άλλα, που μπορεί να σκέπτεται, ν' αναρωτιέται από πού έρχεται και πού πηγαίνει, ν' αναζητά και να γνωρίζει τον Δημιουργό του. Με ενδιαφέρει αυτή η διαχρονική πανανθρώπινη κίνηση προς το υπερβατικό, που, όπως μαθαίναμε πέρυσι, στη Β' Λυκείου, δημιούργησε τις θρησκείες και αποδεικνύει τη θεϊκή καταγωγή μας.

Λέω **ΝΑΙ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ**, γιατί...

Γιατί είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος και θέλω να μαθαίνω για τη μοναδικής σημασίας κίνηση της άπειρης αγάπης του Θεού προς τον κόσμο. Η άμεση αποκάλυψη Του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μας φανέρωσε ποιος είναι ο μόνος αληθινός Θεός, τι έκανε για μένα και τι ζητά από μένα. Γι' αυτό νιώθω να με αφορά απόλυτα.

«Μας έκαναν Χριστιανούς χωρίς να μας ρωτήσουν», λες. Όμως έρχεται...ώρα για το προσωπικό μας «ναι» στον Θεό. Και τότε θέλω να γνωρίζω τι επιλέγω, τι πιστεύω. Κι εσύ που τον τελευταίο καιρό λες και ξαναλές πως είσαι άθεος, ξέρεις τι... (λες ότι) δεν πιστεύεις.

Κι όταν κι εσύ κι εγώ θα δεχθούμε πρόσκληση για μια διάλεξη σχετική... «με την εσωτερική ψυχολογία» ή «τη μετενσάρκωση», θα καταλάβουμε πως μας προσκαλεί μια παραθρησκευτική αιρετική ομάδα, που ψάχνει για οπαδούς-θύματα; Χρειάζεται ενημέρωση για τα σύγχρονα παραθρησκευτικά φαινόμενα και δεν θα διαφωνήσεις ότι τα Θρησκευτικά μας την προσφέρουν.

Θέλω λοιπόν να παρακολουθώ Θρησκευτικά για όλους αυτούς τους και για έναν ακόμη λόγο...

Γιατί είμαι Έλληνας. Και -δεν στο κρύβω- ντρέπομαι να βλέπω τόσους αλλοδαπούς και ετερόδοξους συμμαθητές μου, να παρακολουθούν με ενδιαφέρον το μάθημα. Τι αναζητά και τι βρίσκει η ψυχή τους, εκείνοι το ξέρουν. Εκτός όμως από αυτό, γνωρίζοντας τον Χριστιανισμό μπορούν να κατανοούν και να αξιολογούν την παγκόσμια πολιτιστική εξέλιξη σ'ολόκληρη τη μετά Χριστόν εποχή.

Είμαι Έλληνας και στο ελληνικό σχολείο πάντα διδασκόταν αυτό το μάθημα*.

Πίστευαν, όπως διάβαζα τις προάλλες, πως «πολιτεία που δεν έχει βάση της τη χριστιανική παιδεία είναι οικοδομή που χτίζεται χωρίς ασβέστη και νερό» και πως «στην Ορθόδοξη Εκκλησία χρωστούμε οι σημερινοί γραικοί την ύπαρξη μας».**

Αυτό ακριβώς πιστεύουν κι εκείνοι που έμμεσα προσπαθούν να βγάλουν το μάθημα των Θρησκευτικών από το σχολικό μας πρόγραμμα. Περιορίζουν ύπουλα τη θρησκευτική παιδεία μας, γιατί θέλουν να χάσουμε την ορθόδοξη κι ελληνική ταυτότητα μας. Θα αναλάβουν στη συνέχεια εκείνοι να μας εκδώσουν άλλη, με την υπογραφή των μηχανισμών της παγκοσμιοποιούμενης κοινωνίας και χωρίς τα στοιχεία του προσώπου που την κατέχει. Του προσώπου μας.

Είμαι Έλληνας, Ορθόδοξος Χριστιανός, είμαι άνθρωπος. Και δεν αποφασίζω να χάσω τον εαυτό μου, για να κερδίζω λίγο χρόνο. Που ουσιαστικά δεν τον κερδίζω, αφού χάνω το νόημα και τον σκοπό της ζωής.

Ένας συμμαθητής σου

* Στο πρόγραμμα των πρώτων σχολείων μετά την απελευθέρωση, ο Ιωάννης Καποδίστριας συμπεριέλαβε ως υποχρεωτικό το μάθημα των Θρησκευτικών.

** Αδ.Κοραής

(Πηγή: Προς την Νίκη, Νοέμβριος 2008, Τεύχος 705.)