

# «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»



Εβδομαδιαία έκδοση του Ιερού Ναού  
Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Πεύκης  
Τηλ. 2108027738, E-mail: [agioi.apostoloi@gmail.com](mailto:agioi.apostoloi@gmail.com)  
[www.agioiapistoloi.gr](http://www.agioiapistoloi.gr)

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024.

«ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ»

*Ευτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου των μαρτύρων,  
Θεοδωρήτου ιερομάρτυρος.*

έτος 17<sup>ο</sup> Τεύχος 709

Ι.Μ.Κ.Α.Ω.Μ

Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων  
Πέτρου και Παύλου  
Πεύκης



## ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

Ευαγγελική περικοπή (Λουκ.15,11-32) - Υπό Δημητρίου Φαραστέλη-θεολόγου



«Έτι δε αυτού μακράν απέχοντος είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαγχνίσθη , και δραμών επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και κατεφίλησεν αυτόν» (Λουκ.15,20).

Σήμερα η Εκκλησία μας στην Ευαγγελική Περικοπή μάς μιλάει για κάποιον άσωτο υιό. Α-

λήθεια πώς τον έλεγαν τον άσωτο υιό; Ανώνυμο τον άφησε ο Κύριος. Γιατί άραγε; Για δυο κυρίως λόγους. Ο πρώτος γιατί δε θέλει να διαπομπεύσει τον άσωτο. Ήταν οπωσδήποτε ο νέος αυτός άσωτος. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τον εντοπίσουμε! Κάποιος νέος ήταν. Ένας νέος αναρχικός, νέος έξαλλος, νέος αυθάδης, νέος αντάρτης, νέος αρνητής των πάντων. Ίσως εμείς να θέλουμε να τον λιθοβολήσουμε αυτόν το νέο, κάθε σύγχρονο νέο, που έχει παραστρατήσει. Αυτή είναι η κοινωνία μας σήμερα. Όλες οι δυνάμεις του κακού σπρώχνουν τα νέα παιδιά και γενικότερα τους νέους στο γκρεμό της αμαρτίας, της διαφθοράς, της ασωτίας. Σημερινές δυνάμεις και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, άνθρωποι της διαφθοράς, οδηγούν το νέο άνθρωπο στην κατρακύλα και στο τέλος του δίνουν και την τελευταία σπρωξιά και τον ρίχνουν στο χάος. Είναι η σπρωξιά της απιστίας. Και μετά κατηγορούν το νέο,

αυτοί που παριστάνουν τον αθώο, τον πετροβολούν, τον διασύρουν και τον διαπομπεύουν.

Είναι ανάγκη να πάψουν, δράστες και κακοποιοί, να κατηγορούν τα θύματα. Θύματα οι νέοι, δράστες οι μεγάλοι. Το θύμα δε χρειάζεται τη διαπόμπευση. Θέλει στοργή κι αγάπη. Να, αγαπητοί μου, γιατί ο Θεός της αγάπης Ιησούς Χριστός, δεν αναφέρει το όνομα του ασώτου υιού, τον αφήνει ανώνυμο. Ο δεύτερος λόγος της ανωνυμίας είναι γιατί ο άσωτος δεν έχει μόνο ένα όνομα. Έχει πολλά ονόματα. Πόσα ονόματα έχει; Τόσα όσοι και οι άνθρωποι της γης. Άσωτος υιός είναι κάθε άνθρωπος. Κάποτε ο άνθρωπος έμενε μαζί με τον Πατέρα στον παράδεισο, αλλά ξέφυγε, ξεμυαλίστηκε, απομακρύνθηκε από τη ζωή του Θεού. Έγινε **«απηλλοτριωμένος της ζωής του Θεού»** (Εφεσ.4,18).

Τι μάς λέγει για τον άσωτο η υπέροχη αυτή παραβολή; **«Και μετ' ου πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντα ο νεώτερος υιός απεδήμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού ζων ασώτως»** (Λουκ.15,13). Αποδημία από το Θεό η ζωή μας στον κόσμο τούτο. Χώρα μακρά η ζωή της αμαρτίας. Άσωτος κάθε αμαρτωλός. Διάβαζα κάπου πως ένας πνευματικός είχε στο γραφείο του το σκίτσο ενός άθλιου νέου, που έμοιαζε πολύ με τον άσωτο. Κάτω από το σκίτσο υπήρχε επιγραφή, που έλεγε: « θέλεις να μάθεις ποιος είναι; Γύρνα πίσω». Γυρίζοντας το σκίτσο βρισκόσουν μπροστά σε έναν καθρέφτη! Ποιον άραγε έβλεπαν στον καθρέφτη; Τον εαυτό σου! Μόνο έτσι θα νιώσουμε το νόημα της παραβολής του ασώτου. Μόνο αν αναγνωρίσουμε τη μορφή μας στο πρόσωπο του ασώτου, μόνο τότε θα κατανοήσουμε το βάθος και το ύψος της παραβολής.

Στο σημείο αυτό ας δούμε μερικούς ασώτους. Υπάρχουν άσωτοι υιοί. Νέοι που σπαταλούν το νεανικό δυναμισμό τους στις κοσμικές διασκεδάσεις και καταχρήσεις. Νέοι σπαταλούν την υγεία τους στα ναρκωτικά και σε έξαλλες εκδηλώσεις. Υπάρχουν νέοι που σπαταλούν τα δυο ανεκτίμητα διαμάντια τους, την πίστη και την αγνότητα. Ζητούν την ικανοποίηση σε αθεϊστικές ιδεολογίες και διαστροφές. Υπάρχουν όμως και άσωτοι πατέρες και μητέρες. Που κάνουν τα παιδιά τους να κλαίνε. Πατέρες, που σκορπάνε τα λεφτά τους στα τυχερά παιχνίδια και σε αμαρτωλούς έρωτες. Υπάρχουν άσωτες μητέρες, που σπαταλούν τεράστια ποσά σε λούσα και πολυτελή

κοσμήματα, ενώ πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα. Υπάρχουν πλούσιοι, που σκορπούν τα χρήματά τους σε γλέντια και μεγάλη ζωή. Υπάρχουν άσωτοι δημόσιοι άρχοντες, που σπαταλούν και διασπαθίζουν το δημόσιο χρήμα. Υπάρχουν άσωτοι χριστιανοί, που σπαταλούν τα χαρίσματα τους σε περιττά πράγματα. Υπάρχουν άσωτοι! Όλοι είμαστε λίγο-πολύ άσωτοι.

Και τώρα, τι τώρα, αδελφοί μου; Η παραβολή του ασώτου δεν είναι μόνο ο καθρέφτης της κόλασης, είναι και καθρέφτης του παραδείσου. Ο παράδεισος ανοίγει την πόρτα του με δυο κλειδιά. Το ένα το κρατάει ο Θεός, είναι το κλειδί της **αγάπης**. Το άλλο το κρατάει ο άνθρωπος, είναι το κλειδί της **μετάνοιας**. Ούτε μόνο το κλειδί της αγάπης ανοίγει τον παράδεισο, ούτε μόνο του το κλειδί της μετάνοιας. Και τα δύο πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα. Ο άσωτος υιός τα έχασε όλα στη ζωή της αποστασίας. Και λεφτά και νιάτα και φίλους και χαρά κι ελευθερία και τα πιο στοιχειώδη για τη συντήρησή του. Ευτυχώς λίγο πριν το τέλος του έψαξε και είδε, πως κάτι του είχε απομείνει. Μέσα στα κουρέλια που φορούσε, ήταν κρυμμένο το κλειδί της μετάνοιας. Με αυτό το κλειδί ξεκλείδωσε την ελπίδα και παίρνει μια πραγματικά ηρωική απόφαση: **«Αναστάς πορεύομαι προς τον πατέρα μου και ερώ αυτό, πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιό σου»** (Λουκ.15,18). Τα λόγια αυτά φανταστείτε θα μπορούσε να τα πει σε κάποιον πατέρα, τύπου Χομεϊνί ή ταλιμπάν; Ο κόσμος ολόκληρος δε θα μπορούσε να Κάμψει τη σκληρότητα του Χομεϊνί ή Ταλιμπάν πατέρα, του θεού της τζιχάντ και του μίσους. Ένα δάκρυ, μόνο ένα δάκρυ του ασώτου κάμπει το Θεό Πατέρα της αγάπης. Ο Θεός Πατέρας δεν είναι δήμιος, είναι δέσμιος της αγάπης Του. Ο Πατέρας δεν είναι σκληρός, είναι σπλαχνικός. Ο Πατέρας δε βλέπει το γιο του αδιάφορα. Δεν του κάνει παρατηρήσεις, σκύβει τον αγκαλιάζει και τον φιλά: **«Έτι δε αυτού μακράν απέχοντος είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαγχνίσθη και δραμών επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και κατεφίλησεν αυτόν»** ( Λουκ.15,20). Η μετάνοια του ασώτου προσφέρει ένα δάκρυ. Κι η αγάπη του Πατέρα εξαργυρώνει αυτό το δάκρυ. Καινούρια ρούχα, θυσία του μόσχου του σιτευτού, χρυσό δακτυλίδι, για το γιο που γύρισε.

Τι κάνει αλήθεια η αγάπη του Θεού! Ήλθε στον κόσμο, έγινε σαρκωμένη αγάπη. Ήλθε ο Χριστός « ουχί καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν» (Ματθ.9,13). Ήλθε για να ανοίξει την αγκαλιά Του πάνω στο Σταυρό και να δεχτεί κάθε αμαρτωλό, που μετανοεί. Και από τότε παραμένει η αγκαλιά αυτή ανοιχτή και περιμένει την επιστροφή κάθε αμαρτωλού ασώτου. Η αμαρτία των ανθρώπων είναι πολλή, αλλά απείρως περισσότερη είναι η φιλανθρωπία του Θεού. Ποιο είναι μεγαλύτερο το ύψος του ουρανού ή το βάθος της θάλασσας; Ασφαλώς το ύψος του ουρανού. Το βάθος της θάλασσας έχει μετρηθεί, το ύψος του ουρανού είναι άπειρο, αμέτρητο. Το βάθος της θάλασσας είναι οι αμαρτίες μας. Το ύψος του ουρανού είναι η αγάπη του Θεού. Σπαταλώντας ο άνθρωπος τα πλούτη του, γίνεται φτωχότερος. Σκορπώντας ο Θεός τον πλούτο της αγάπης Του, γίνεται πλουσιότερος.

Διακρίνω, αγαπητοί μου, δυο μηνύματα από την παραβολή του ασώτου, που είναι η κορωνίδα της διδασκαλίας του Χριστού, για μάς. Το ένα σαν αμαρτωλοί το ακούμε. Το άλλο το ακούμε σαν συναμαρτωλοί. Είμαστε όλοι οι άνθρωποι αμαρτωλοί. Ο αμαρτωλός κινδυνεύει από πολλούς κινδύνους. Ο χειρότερος κίνδυνος είναι η απελπισία. Αμάρτησες; Καλό θα ήταν να μη το έκανες. Αλλά ποιος μπορεί να πεινυτεί ότι δεν έχει αμαρτίες; Μην απελπίζεσαι, σήκω. Και για σένα σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Η μετάνοια και σένα περιμένει. Μην απελπίζεσαι! Για δεξ τι ήταν ο ληστής, που πρώτος μπήκε στον παράδεισο; Ένας σκληρός και αιμοσταγής φονιάς. Τι ήταν ο Παύλος; Που αναδείχτηκε πρώτος Απόστολος; Διώκτης σκληρός των χριστιανών. Τι ήταν ο νέος της παραβολής; Άσωτος, σαν εσένα, σαν και μένα. Και για μένα και για σένα είναι η σωτηρία και η βασιλεία του Θεού.

Δεν είμαστε μόνο αμαρτωλοί. Είμαστε και συναμαρτωλοί. Καλούμαστε να δείχνουμε συμπάθεια και επιείκεια σε κάθε αμαρτωλό. Θέλουμε έλεος; Δείξε έλεος. Όχι σκληροί στους μετανοούντας αμαρτωλούς. Οι αμαρτωλοί δε θέλουν μαστίγιο, δε θέλουν κατακραυγή, δε θέλουν ανάθεμα. Θέλουν στοργή, θέλουν έλεος. Έλεος ζητάμε; Έλεος ας δείξουμε. Κάπου εκεί στον ουρανό μάς περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά ο Πατέρας. Για όλους μας έχει σφαγεί ο μόσχος ο σιτευτός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Για όλους υπάρχει η χαρά στο σπίτι του Πατέρα, τα καινούρια ρούχα, το χρυσό δακτυλίδι και τα καινούρια υποδήματα, στη βασιλεία των ουρανών. **ΑΜΗΝ.**