

«ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Εβδομαδιαία έκδοση του Ιερού Ναού
Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Πεύκης
Τηλ. 2108027738, E-mail: agioi.apostoloi@gmail.com
www.agioiapistoloi.gr



ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

«Γ' ΛΟΥΚΑ»

Μηνια του καθηκικελάδου του Αθηναίου, Ερ-
μογένους, Ευγράφου μαρτύρων.

έτος 16^ο Τεύχος 730

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΛΟΥΚΑ

Αποστολικό ανάγνωσμα (Εφεσ. 6,10-17) - Υπό Δημητρίου Φαραστέλη-θεολόγου



« Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού. Ενδύσασθε την πανοπλίαν του Θεού προς το δύνασθαι υμάς στήναι προς τα μεθοδίας του διαβόλου»(Εφεσ. 6,10).

Εντυπωσιακή είναι η περιγραφή του Αποστόλου Παύλου σήμερα για το **κράτος του Χριστού**. Κράτη υπάρχουν πολλά στον κόσμο. Σε άλλα επικρατεί ευημερία, σε άλλα αναρχία, σε άλλα δικτατορία. Πέρα όμως από αυτά τα εγκόσμια κράτη, ας μη λησμονούμε, ότι κάθε οργανωμένη κοινότητα, είναι ένα μικρό κράτος. **Η οικογένεια** είναι ένα μικρό κράτος. Αλλοίμονο αν ο πατέρας θέλει να επιβάλλει βιαίως το δικό του θέλημα! Και δυο φορές αλλοίμονο αν τα παιδιά δε σέβονται τους νόμους αυτού του μικρού κράτους. **Το σχολείο** είναι μετά την οικογένεια πιο μεγάλο κράτος. Έχει τη δική του διοίκηση. Αλλοίμονο αν καταλύεται, όπως γίνεται σήμερα, η πειθαρχία στο σχολικό κράτος! Και δυο φορές αλλοίμονο αν διοικείται με τρόπο αυταρχικό. **Ο Δήμος**, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα κράτος με αιρετούς άρχοντες. Κι εδώ αλλοίμονο αν αυτό το κράτος δεν υπηρετεί σωστά τον πολίτη.

Για κράτος μιλάει σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Μιλάει για ένα ξεχωριστό κράτος, για τη δύναμή του, για τον αντίπαλό του, για τα όπλα του, για το σκοπό του, για την ιδιαιτερότητά του. Δεν είναι αυτό το κράτος όπως τα κράτη της γης. Πρόκειται για **το κράτος του Θεού: «το λοιπόν, αδελφοί, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού»** (Εφεσ. 6,10). Το κράτος αυτό δε μοιάζει με τα άλλα κράτη, που έχουν σύνορα. Στην πραγματικότητα είναι το κράτος **χωρίς σύνορα**, αφού όλοι έχουν δικαίωμα και δυνατότητα να ανήκουν σε αυτό. **Το κράτος του Θεού!** Γι' αυτό προσευχόμαστε σε κάθε Θεία Λειτουργία, παρακαλούμε να βρισκόμαστε πάντα κάτω από την κραταιά προστασία του Θεού: **‘Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλαττόμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι..»**. Στην πραγματικότητα μόνο η βασιλεία του Θεού είναι κράτος, αφού κράτος σημαίνει δύναμη και εξουσία. Τα ανθρώπινα κράτη έχουν περιορισμένη εξουσία. Το κράτος του Θεού είναι εξουσία.

Θα αναρωτηθεί κανείς, μα υπάρχει το κράτος του Θεού; Μήπως είναι ένα όνειρο ρομαντικών ανθρώπων; Μήπως είναι μια ουτοπία; Βλέπουμε τα μικρά κράτη να αδικούνται από τα μεγάλα. Βλέπουμε το κράτος του κακού να κυριαρχεί. Βλέπουμε την ανομία να κερδίζει έδαφος. Πού είναι, λοιπόν, το κράτος του Θεού; Κανένας δεν αντιλέγει ότι το κράτος του κακού αγκαλιάζει όλες Τις φάσεις της ζωής. Μήπως η Αγία Γραφή αποσιωπά την τραγική αυτή πραγματικότητα; Το αντίθετο κάνει. Το διάβολο τον αποκαλεί κοσμοκράτορα, που σημαίνει, ότι δεν αγνοεί την κυριαρχία του αντίχριστου σε έναν κόσμο, που σήμερα επιλέγει το σκοτάδι, αντί το φως: **«ουκ έστιν ημών η πάλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου»** (Εφεσ. 6,12). Όποιος, λοιπόν, δε θέλει να κυβερνάται από το Θεό, κυβερνάται από τους τυράννους. Οι τύραννοι της γης κυβερνώνται από το σατανά. Οι χριστιανοί έχουν ένα διαρκή εχθρό στο πρόσωπο του διαβόλου, ο οποίος προσπαθεί με τις πονηριές του να αποπλανήσει τον άνθρωπο και να τον απομονώσει από το Θεό. Ο Απόστολος Πέτρος για να μάς βοηθήσει να εκτιμήσουμε το μέγεθος του κινδύνου αυτού γράφει: **«Νήψατε γρηγορήσατε, ο αντίδικος υμών διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη.»** (Α΄ Πέτρ.4,8). Για τον ίδιο λόγο ο Παύλος, όπως ο στρατηγός τους

στρατιώτες του προ του εχθρού προτρέπει: **«Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, ίνα δυνηθείτε αντιστήναι εν τη ημέρα τη πονηρά και άπαντα κατεργασάμενοι στήναι»** Εφεσ.6,13).

Και τί είδους είναι τα όπλα που πρέπει να αναλάβει ο χριστιανός; Όλα αμυντικά, όπως θα λέγαμε με τη σημερινή ορολογία και στη συνέχεια τα απαριθμεί ο Παύλος. Του κράτους, λοιπόν, πολίτες και όχι μόνο πολίτες, αλλά και οπλίτες. Είμαστε πολεμιστές. Έχει και το δικό μας κράτος τα όπλα του. Αν δεν εξαπλώνεται όσο πρέπει το κράτος του Θεού, είναι διότι οι χριστιανοί άφησαν να σκουριάζουν τα όπλα. Είναι άοπλοι πνευματικά. Ο λόγος του Θεού παραγγέλλει: **«ενδύσασθε την πανοπλίαν του Θεού»** (Εφεσ.6,11-13). Πνευματικά και αποτελεσματικά τα όπλα της θεϊκής πανοπλίας είναι: **Η αλήθεια**. Είναι το ακαταγώνιστο όπλο. Είναι περιζωσμένος την αλήθεια ο χριστιανός. Πιστεύει στην Αλήθεια. Αγώνιζεται με την Αλήθεια και για την Αλήθεια: **« Στήτε περιζωσάμενοι την οσφύν υμών εν αληθεία»** (Εφεσ.6,14). Αν γνωρίζει ο άνθρωπος την Αλήθεια του Ευαγγελίου, την Αλήθεια της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας και δεν έχει αληθινή πίστη, πώς θα αποκτήσει και τα άλλα εφόδια; Δεύτερο ισχυρό όπλο είναι η **Δικαιοσύνη**. Ασπίδα που μάς προφυλάσσει: **«ενδυνόμενοι τον θώρακα της δικαιοσύνης»** (Εφεσ.6,4). Ο Θεός είναι δίκαιος και αγαπά τη δικαιοσύνη. Να μιλάτε δίκαια, να ομολογείτε το δίκιο, να υποστηρίζετε το δίκιο. Τρίτο ισχυρό όπλο, το πιο ταχύτερο, είναι η **Ιεραποστολή**. Τα πόδια της τρέχουν παντού και εξαπλώνουν το κράτος του Θεού: **«Υποδεσόμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του ευαγγελίου της ειρήνης»** (Εφεσ. 6,15). Ποιο όπλο είναι δυνατότερο και αποτελεσματικότερο από την πίστη; Είναι όπλο και αμυντικό κι επιθετικό: **«Επί πάσιν αναλαβόντες τον θυρεόν της πίστεως, ενώ δυνήσεσθε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα σβέσαι»** (Εφεσ.6,16). Η ασπίδα που κρατούσε ο πολεμιστής, προστάτευε όλο το σώμα του από τα βέλη του εχθρού. Έτσι και η πίστη προς το Χριστό μάς προστατεύει και από τα πλέον φλογισμένα βέλη του πονηρού. Τέλος ο Απόστολος Παύλος μάς παροτρύνει: **«και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξεσθε και την μάχαιραν του πνεύματος, ό εστί ρήμα Θεού»** (Εφεσ.6,17).

Ο Απόστολος Παύλος έδινε μεγάλη σπουδαιότητα στη γνώση του λόγου του Θεού. Ποιο όπλο είναι κοφτερότερο από το λόγο; Όλα τα κράτη του κόσμου χρησιμοποιούν τη βία, διαθέτουν δυνάμεις καταστολής και εθνικής άμυνας. Το κράτος του Θεού δεν έχει βία, έχει μόνο λόγο: **« και την μάχαιραν του πνεύματος δέξεσθε, ό εστί ρήμα Θεού..»** (Εφεσ.6,17). Ο Απόστολος Παύλος έδινε μεγάλη σπουδαιότητα στη γνώση του λόγου του Θεού. Γνωρίζουμε από το ιερό Ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς ως άνθρωπος , μετά την βάπτισή Του, στο όρος των πειρασμών (Σαραντάριο)κατανίκησε το σατανά χρησιμοποιώντας τα λόγια της Αγίας Γραφής. Έτσι και ο χριστιανός αγωνιστής, γνωρίζοντας καλά το λόγο του Θεού, κατανικά οποιονδήποτε πειρασμό του σατανά.

Αδελφοί μου, ο αντίδικος διάβολος είναι υπαρκτός και δε χάνει ευκαιρία να μάς πολεμάει με ύπουλους τρόπους, για να μάς αποσπάσει από την αγκαλιά του Χριστού κα να μάς πάρει αιχμαλώτους του. Μην αφήνουμε τον εαυτό μας άοπλο κι απροστάτευτο. Με προθυμία ας αναλάβουμε την πανοπλία του Θεού, που μάς δίνει ο μεγάλος αγωνιστής Παύλος και να είμαστε βέβαιοι, ότι με τη δύναμη του κράτους του Χριστού, στον πνευματικό αγώνα, εμείς θα είμαστε νικητές.

Στα κράτη της γης οι υπήκοοί τους φωνάζουν τα «Ζήτω», να ζήσει το κράτος τους. Το κράτος του Θεού δεν έχει ανάγκη από τα «Ζήτω» των ανθρώπων. Είτε θέλουν είτε δε θέλουν οι άνθρωποι, είτε εύχονται είτε δεν εύχονται , το **Κράτος του Θεού** ζούσε, ζει και θα ζει αιωνίως. Το «Ζήτω» αρμόζει για κάθε ψυχή. Μακάρι να ζούμε συνειδητά μέσα στο **κράτος του Θεού** , κάτω από την κραταιά σκέπη του Κυρίου Ιησού Χριστού, με χαρά ότι ανήκουμε σε ένα κράτος, που δεν εμπαίζει τους πολίτες του, αλλά τους καθιστά κληρονόμους της αιώνιας ζωής, αιώνιας χαράς και δόξας. Μη ξεχνάμε ότι το κράτος του Θεού είναι κι εγκόσμιο, η Εκκλησία, αφού βρίσκεται σε συγκεκριμένους τόπους και συγκεκριμένα πρόσωπα. Η καρδιά του πιστού είναι ο θρόνος του **Κράτους του Θεού**. Ο ίδιος ο Κύριος μάς το βεβαιώνει: **«Η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστί»** (Λουκ17,21). **ΑΜΗΝ.**