

# «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»



Εβδομαδιαία έκδοση του Ιερού Ναού  
Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Πεύκης  
Τηλ. 2108027738, E-mail: [agioi.apostoloi@gmail.com](mailto:agioi.apostoloi@gmail.com)  
[www.agioiapistoloi.gr](http://www.agioiapistoloi.gr)

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023  
«Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ»

Σιλουανού του και Σίλα καλουμένου,  
Κρήσκεντος, Επαινετού και  
Ανδρονίκου αποστόλων.

έτος 16<sup>ο</sup> Τεύχος 711



## ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Αποστολικό ανάγνωσμα Α' Κορ. 10-17)  
Υπό Δημητρίου Φαραστέλη- Θεολόγου



«ου γαρ απέστειλέ με ο Χριστός βαπτίζεις, αλλ' ευαγγελίζεσθαι, ουκ εν σοφία λόγου, ίνα μη κενωθή ο σταυρός του Χριστού» (Α' Κορ.10-17)

Στις κοινωνίες των ανθρώπων υπάρχουν τα σχίσματα και οι φιλονικίες, που κατατρώγουν το σώμα της κοινωνίας,

που κομματιάζουν την ενότητα. Σχίσματα, άλλο καλό υπάρχουν και στους κόλπους της Εκκλησίας. Από την ώρα που κατόρθωσε ο Διάβολος να διολισθήσει στον παράδεισο της Εδέμ και διέσπασε την ενότητα των πρωτοπλάστων, από τότε αρχίζει το έργο του σχίσματος. Επίγειος παράδεισος η Εδέμ. Ο άνθρωπος ζούσε ενωμένος με το Δημιουργό Θεό. Κι όμως τον διέσπασε ο διάβολος. Δεύτερος επίγειος παράδεισος η ομάδα των δώδεκα Αποστόλων, γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Ενωμένοι με το Χριστό ήσαν οι Απόστολοι. Μόνο όποιος είναι ενωμένος με το Χριστό ζει τον παράδεισο. Παράδεισος είναι η ζωή με το Χριστό. Και όμως μέσα στον παράδεισο της αποστολικής ομάδας κατόρθωσε να μπει ο Διάβολος και

διέσπασε την ενότητα. Από τους Δώδεκα ένας έγινε προδότης, διότι «**εισήλθεν ο Σατανάς εις αυτόν**» (Λουκ22,3). Είναι ο Ιούδας. Δυστυχώς, αγαπητοί μου, Ιούδες εμφανίζονται πάντοτε και παντού και ιδιαίτερα στο χώρο της Εκκλησίας. Τρίτος παράδεισος ήταν και η πρώτη Εκκλησία. Ενωμένοι ήταν οι χριστιανοί, ενωμένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στην Κόρινθο, που αναφέρεται σήμερα ο απόστολος Παύλος, λίγοι ήταν οι χριστιανοί, αλλά ενωμένοι. Κι όμως και σε αυτόν τον Παράδεισο μπήκε ο διάβολος κι έστρεψε τα ζιζάνια του θρησκευτικού κομματισμού. Αυτό το κατάλαβε ο Παύλος κι έλαβε αφορμή να γράψει την υπέροχη Α΄ προς Κορινθίους Επιστολή.

Ο Παύλος κατάλαβε πως κάτι το σπουδαίο κινδυνεύει και **παρακαλεί** για την ενότητα στο χώρο της Εκκλησίας: «**παρακαλώ δε υμάς, αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ίνα το αυτό λέγητε πάντες και μη ή εν υμίν σχίσματα...λέγω δε τούτο ότι έκαστος υμών λέγει, εγώ ειμί Παύλου, εγώ Απολλώ, εγώ δε Κηφά, εγώ δε Χριστού.**» (Α΄ Κορ.1,10-12). Ορισμένοι είχαν σηκώσει μπαϊράκι εγωιστικό. Οι χριστιανοί χωρίστηκαν ανάλογα με το θαυμασμό τους και όχι την πίστη τους. Άλλοι θαύμαζαν τον Παύλο, άλλοι τον Κηφά κι άλλοι τον Απολλώ. Έτσι κομματίζαν το Χριστό. Αλλά ο Χριστός δεν είναι κόμμα. Δεν είναι μόνο για λίγους, είναι για όλους και πρέπει να είναι το κέντρο του θαυμασμού.

Πρώτη, λοιπόν, αιτία των σχισμάτων και των ερίδων είναι ότι πολλοί δε θαυμάζουμε το Χριστό, αλλά θαυμάζουμε κάποιον άνθρωπο. Δεν είναι προσκολλημένοι στον Ιησού, αλλά προσκολλούνται σε ανθρώπους. Ο Χριστός είναι ο ενοποιός. Οι ανθρώπινες αγάπες χωρίς Χριστό είναι διασπαστικές. Γι' αυτό το λόγο ο Παύλος, για να κάνει πιο ζωηρό το λόγο του, για να αποσπάσει το θαυμασμό των χριστιανών από ανθρώπους και να τους στρέψει μόνο στο Χριστό, χρησιμοποιεί ερωτήσεις: « **Μεμέρισται ο Χριστός; Μη ο Παύλος εσταυρώθη υπέρ υμών; Ή εις το όνομα Παύλου εβαπτίσθητε;**» (Α΄ Κορ.1,13). Ένας σταυρώθηκε για μάς ο Αναμάρτητος «**Αυτού ακούετε**» (Ματθ.17,5). Όπου ο Χριστός εκεί χάνεται κι εξαφανίζεται το «**εγώ**». Αχ αυτό το **εγώ**, να η δεύτερη αιτία των φιλονικιών, των διαιρέσεων και των σχισμάτων. Το **εγώ** είναι διασπαστικό. Το **εμείς** εν Χριστώ είναι ενωτικό.

Σήμερα υπάρχουν παντού σχίσματα. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «**Μη ή εν υμίν σχίσματα**» (Α΄Κορ.1,10). Ο Διάβολος σπέρνει παντού το σπόρο της διαίρεσης. Κι αυτός ο σπόρος έχει όνομα, λέγεται **εγώ**. Θα γίνει ό,τι θέλω εγώ! Ακούγεται συχνά. Κι αν αυτό το **εγώ** διαθέτει και εξουσία, επιβάλλει το πείσμα του. Κατ'αυτόν τον τρόπο προκαλείται παντού αναταραχή. Αναταραχή στις οικογένειες, αναταραχή στους συγγενείς και φίλους, αναταραχή στους κόλπους της πολιτείας, όπου η φιλαρχία και τα άνομα συμφέροντα διχάζουν το Έθνος. Αναταραχή στα κράτη με αποτέλεσμα να προκαλούν πολέμους. Αναταραχή μέσα μας, όπου χωρίς Χριστό μάς καθιστά διχασμένες προσωπικότητες. Αναταραχή στους κόλπους της Εκκλησίας, όπου ο ετσιθελισμός διασπά τη θαυμαστή εν Χριστώ ενότητα. Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες αιρέσεις στο χριστιανικό κόσμο. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει ονομαστικά καταγεγραμμένες 423 αιρέσεις. Κατατρώνουν το σώμα της Εκκλησίας του Χριστού και δημιουργούν σύγχυση στους πιστούς.

Το μεγάλο σχίσμα έγινε το 1054 μ.Χ.. Το σχίσμα των δυο μεγάλων Εκκλησιών είναι η διαίρεση και διάσπαση της κοινωνίας μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής χριστιανικής Εκκλησίας, όταν επικεφαλής τους ήταν οι Πάπας Λέων Θ΄ και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Μιχαήλ Κηρουλάριος, ύστερα από αμοιβαίους αναθεματισμούς. Ποια ήταν η βασική αιτία; Το **εγώ** του Πάπα, διεκδικούσε το «**πρωτείο**» της Εκκλησίας, αλλά κι άλλων δογματικών διαφορών.

Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα τι θυσιάζει ο χριστιανός χάρη της ειρήνης και της ενότητας και τι δε θυσιάζει. Θυσιάζει το ατομικό του συμφέρον. Ως χριστιανός θυσιάζω το εξωτερικό μου συμφέρον για το δικό μου εσωτερικό συμφέρον, αλλά και για το γενικότερο συμφέρον. Οφείλω να ακολουθώ τα βήματα Εκείνου «**ος λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, πάσχω ουκ ηπείλει**» (Α΄Πέτρ.2,23). Θυσιάζω την προσωπική μου προσβολή. Μάς προσβάλλει κάποιος; Και λοιπόν; Πόσες φορές εμείς έχουμε προσβάλλει το Θεό με τις αμαρτωλές μας πράξεις; Ας κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε την προσβολή, ας κάνουμε υπομονή. Θυσιάζω όχι μόνο την προσωπική προσβολή, αλλά και προβολή. Κάποιοι χριστιανοί στην Κόρινθο επέμειναν να προβάλλουν το Παύλο. Που στο τέλος ήταν ο πρώτος μετά τον

Ένα. Κι όμως ο Παύλος αρνείται τέτοια προβολή χάρη της ενότητας. Και μετά ζητάμε προβολή εμείς, που δεν είμαστε τίποτα; Λέγει επί του θέματος ο ιερός Χρυσόστομος: **« Ει γαρ Παύλον και Απολλώ και Κηφά ουκ εχρήν επιφημίζειν εαυτοίς τα ονόματα, πολλώ μάλλον ετέρων. Ει τον διδάσκαλον και πρώτον ουκ εχρήν επιγράφεσθαι, πολλώ μάλλον τους ουδέν όντας»** (ΕΠΕ18,60). Σε ελεύθερη μετάφραση: Αν δεν επιτρέπεται ονόματα, όπως του Παύλου, του Πέτρου, του Απολλώ να διαφημίζονται, πολύ περισσότερο ονόματα άλλων. Αν δεν επιτρέπεται να προβάλλουμε ως σημαία το μεγάλο διδάσκαλο, τον πρώτο των αποστόλων, αυτόν που τόσο κόσμο κατήχησε, πολύ περισσότερο δεν επιτρέπεται να εξαίρουμε πρόσωπα που δεν πρόσφεραν τίποτα. Τι θυσιάζει ακόμη ο Παύλος; Τα προσωπικά του δικαιώματα. Είχε δικαίωμα ο Παύλος να παίρνει κάτι για τους κόπους του, για το έργο του στην Εκκλησία. Κι όμως θυσιάζει αυτό το δικαίωμα για να μη δώσει αφορμή και προκληθεί σκάνδαλο και ταραχή στην Εκκλησία: **«ουκ εχρησάμεθα τη εξουσία ταύτη» (Α΄Κορ.9,12)**, γράφει ο Παύλος.

Κάποια πράγματα που δε θυσιάζονται με τίποτα, ούτε ακόμη για μια εξωτερική ειρήνη και γαλήνη, ποια είναι αυτά; Η **αλήθεια**, το **Δίκαιο** και η κανονική τάξη της Εκκλησίας. Τις αρχές και τα **πιστεύω** μας. Πολλές φορές μας ζητούν να υποχωρήσουμε σε θέματα αρχών. Πιέζουν τον πιστό στην υποχώρηση χάρη της γαλήνης. Αυτή η γαλήνη είναι επίπλαστη. Όχι! Ο ίδιος ο Χριστός για τέτοιες περιπτώσεις είπε: **«ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην, αλλά μάχαιραν. Ήλθον γαρ διχάσαι άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφη κατά της πενθεράς αυτής. Και εχθροί του ανθρώπου οι οικιακοί αυτού»** (Ματθ.10,34-36). Ειρήνη και ενότητα ναι, αλλά πάνω σε ποια βάση; Το λέγει ο Παύλος: **«παρακαλώ υμάς δια του ονόματος Ιησού Χριστού»** ( Α΄Κορ.1,10). Ειρήνη και ενότητα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Χωρίς Χριστό δεν υπάρχει γαλήνη και ενότητα. Ειρήνη ναι, αλλά μόνο με το Χριστό. Ειρήνη ναι, αλλά με βάση την Αλήθεια και το Δίκαιο. Ειρήνη ναι, αλλά με το αιώνιο συμφέρον μας. Ειρήνη ναι, αλλά με ενωτικό και συνδεδετικό κρίκο το Ευαγγέλιο του Χριστού μας. **ΑΜΗΝ.**