

«ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Εβδομαδιαία έκδοση του Ιερού Ναού
Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Πεύκης
Τηλ. 2108027738, E-mail: agioi.apostoloi@gmail.com
www.agioiapostoloi.gr



ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2023.

«Α' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ»

«Μνεία της του παραλύτου θεραπείας».

*Μνήμη του εν ουρανῶ φανέντος σημείου του
Τιμίου Σταυρού, Ακακίου μάρτυρος.*

έτος 16^ο Τεύχος 700

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Αποστολικό ανάγνωσμα (Πράξ.9,34-42) - Υπό Δημητρίου Φαραστέλη- Θεολόγου



«Αινέα...ανάστηθι, Ταβιθά, ανάστηθι...αύτη ην πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών..» (Πράξ. 3,40).

Το σημερινό Αποστολικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου, μας παρουσιάζει δυο θαύματα. Το ένα είναι η θεραπεία του Αινέα, που ήταν παράλυτος οκτώ χρόνια, και το άλλο η ανάσταση της Ταβιθά, η οποία ήταν πιστή χριστιανή αφοσιωμένη στα έργα της φιλανθρωπίας. Τα θαύματα αυτά είναι συγκλονιστικά για τον ανθρώπινο νου. Ο Απόστολος Πέτρος τα επιτέλεσε, όχι για να εντυπωσιάσει ή να κερδίσει τη δόξα των ανθρώπων, αλλά για να οδηγήσει κι άλλες ψυχές στη σωτηρία.

Γι' αυτό και, όταν επρόκειτο να θεραπεύσει τον Αινέα, που ήταν παράλυτος, φώναξε δυνατά, ώστε να τον ακούσουν όλοι: «Αινέα, ίαταί σε Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθι και στρώσον σεαυτώ και ευθέως ανέστη» (Πράξ.9,34). Δεν του είπε ότι τον γιατρεύει ο Απόστολος Πέτρος, αλλά ο Χριστός. Ακριβώς αυτός ο λόγος του Πέτρου μας δίνει την αφορμή να υπογραμμίσουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι αυτός που ενεργεί τα θαύματα στη ζωή των Αγίων, αλλά τελεσιουργεί τα ιερά Μυστήρια μέσα στην Εκκλησία. Είναι πραγματικά άξιο ιδιαίτερης προσοχής το γεγονός ότι ο

Γι' αυτό και, όταν επρόκειτο να θεραπεύσει τον Αινέα, που ήταν παράλυτος, φώναξε δυνατά, ώστε να τον ακούσουν όλοι: «Αινέα, ίαταί σε Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθι και στρώσον σεαυτώ και ευθέως ανέστη» (Πράξ.9,34). Δεν του είπε ότι τον γιατρεύει ο Απόστολος Πέτρος, αλλά ο Χριστός. Ακριβώς αυτός ο λόγος του Πέτρου μας δίνει την αφορμή να υπογραμμίσουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι αυτός που ενεργεί τα θαύματα στη ζωή των Αγίων, αλλά τελεσιουργεί τα ιερά Μυστήρια μέσα στην Εκκλησία. Είναι πραγματικά άξιο ιδιαίτερης προσοχής το γεγονός ότι ο

Απόστολος Πέτρος δεν περιορίζεται στη θεραπεία του παραλύτου, αλλά φροντίζει παράλληλα, ώστε να γίνει αμέσως φανερό ποιος είναι ο πραγματικός αυτουργός της θεραπείας, δηλαδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κα σε άλλη παρόμοια περίπτωση ο ίδιος Απόστολος, όταν του ζήτησαν να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του Ιουδαϊκού Συνεδρίου για τη θεραπεία ενός εκ γενετής χωλού, δε δίστασε να ομολογήσει αυτή την αλήθεια, ότι τη θεραπεία την έκανε με την έκκληση του ονόματος του Χριστού: **«εν τω ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, ον υμείς εσταυρώσατε, ον Θεός ηγηρεν εκ νεκρών, εν τούτω ούτος παρέστηκεν ενώπιον υμών υγιής»** (Πράξ.4,10).

Στο Αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάζεται σήμερα, βλέπουμε και δυο ακόμη σημαντικές έννοιες, την ειρήνη και την ανάσταση: **«Αι μεν ουν εκκλησίαν καθ'όλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρείας είχαν ειρήνην οικοδομούμενοι και πορεύομενοι τω φόβω του Κυρίου»** (Πράξ.9,31). Βλέπουμε τρεις πράξεις, άλλοτε εχθρικές, Ιουδαίοι, Γαλιλαίοι και Σαμαρείτες, να συζούν ειρηνικά. Πώς από εχθροί έγιναν φίλοι και αδελφοί; Ανάμεσά τους μπήκε ο Χριστός. Όπου απουσιάζει ο Χριστός, εκεί έχθρες, μίσση και πόλεμοι βασιλεύουν. Όπου ο Χριστός, εκεί αληθινή ειρήνη. Όπου Χριστός, εκεί απαλλαγή από τα πάθη. Όπου Χριστός, εκεί ανάσταση. Η ανάσταση λύνει όλα τα προβλήματα. Φαίνεται λίγο παράδοξη αυτή η σκέψη μου, αλλά σημειώστε πόσες αναστάσεις βλέπουμε μέσα στην σημερινή Αποστολική περικοπή! Πόσα προβλήματα λύθηκαν με αυτές τις αναστάσεις. Είδαμε πως η πρώτη ανάσταση από τον Απόστολο Πέτρο έγινε στην πόλη Λύδδα, με τη θεραπεία του παραλυτικού Αινέα, που ήταν οκτώ χρόνια παράλυτος στο κρεβάτι. Στο πρόβλημα του Αινέα έδωσε λύση η ανάσταση. Η ανάσταση είναι λύση όλων των προβλημάτων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι κατά την αναστάσιμη περίοδο όρισε η Εκκλησία να διαβάζεται το Ευαγγέλιο της ανάστασης του **παραλυτικού** της Βηθεσδά και ως Απόστολος να διαβάζεται η ανάσταση του **παραλυτικού Αινέα**. Αναστάσεις που βεβαιώνουν την ανάσταση των νεκρών. Και στα δύο θαύματα ακούγονται αναστάσιμα παραγγέλματα. Στο ένα ο Κύριος στέκει μπροστά στον παραλυτικό της Βηθεσδά και του δίνει εντολή για κίνηση: **«έγειρε, άρον τον κράββατόν σου και περιπάτει»** (Ιωάν.5,8). Στο άλλο θαύμα στέκει ο Πέτρος μπροστά στον παράλυτο της Λύδδας και τον βεβαιώνει για το αναστάσιμο θαύμα: **«Αινέα, ίαταί σε ο Χριστός»** (Πράξ.9,34). Ο Χριστός ενεργεί

τα θαύματα, με όργανα τους ανθρώπους. Στη συνέχεια ο Πέτρος δίνει το αναστάσιμο παράγγελμα: **«Ανάστηθι και στρώσον σεαυτώ»** (Πράξ.9,34).

Στην άλλη πόλη που επισκέφτηκε ο Πέτρος μετά τη Λύδδα την Ιόππη, υπήρχαν εκεί χήρες και ορφανά, φτωχοί, γυμνοί, άστεγοι. Βλέπουμε καθαρά το πρόβλημα της φτώχειας στην Ιόππη, κι εδώ όμως ο Θεός είχε φροντίσει για τον άνθρωπό Του. Ποιος είχε τακτοποιήσει το πρόβλημα των φτωχών της Ιόππης; Μια γυναίκα, η Ταβιθά!. Αλήθεια τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, όταν είναι γεμάτος αγάπη! Η αγάπη είναι ανάσταση. Με την αγάπη μπορείς να αναστήσεις έναν άνθρωπο, να ανακουφίσεις έναν πονεμένο, να ρίξεις φως ελπίδας σε έναν απελπισμένο. Η αγάπη της Ταβιθά προς τους αναξιοπαθούντες της Ιόππης την ανέδειξε σε πρότυπο ελεημοσύνης. Αφιέρωσε τη ζωή της στο έργο της ευσπλαχνίας και της φιλανθρωπίας. Εμείς είμαστε τόσα χρόνια υποτίθεται μαθητές του Χριστού και δε μάθαμε να δίνουμε. Εκείνη λίγο χρόνο είχε μαθητεύσει στο σχολείο του Χριστού, στην Εκκλησία, και τα έδωσε όλα. Πόσο γρήγορα έμαθε το μάθημα της αγάπης και της προσφοράς! Πόσο γρήγορα γέμισε από αγάπη η ύπαρξή της! Δαπάνησε όλη την περιουσία της για την ανακούφιση των φτωχών αδελφών: **«Αύτη ην πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών, ων εποίει»** (Πράξ.9,36). Ήταν πλήρης, γεμάτη από αγάπη. Όλα τα έδινε στους άλλους, τίποτε δεν κρατούσε για τον εαυτό της. Μια γυναίκα είχε λύσει το πρόβλημα της φτώχειας σε ολόκληρη πόλη.

Αν, όμως, οι ελεημοσύνες της Ταβιθά έλυσαν το πρόβλημα της φτώχειας των άλλων, έλυσαν συγχρόνως και τα δεσμά του δικού της σωματικού θανάτου. Η Ταβιθά αρρώστησε βαριά και πέθανε: **«Εγένετο εν ταις ημέραις εκείναις ασθενήσαν αυτήν αποθανείν»** (Πράξ.9,37). Δίπλα από το σκήνωμά της θρηνούν και κλαίνε χήρες και ορφανά, και οι φίλοι της. Η Ταβιθά ήταν άνθρωπος, που είχε συγγενείς της όλους του φτωχούς της Ιόππης. Η αγάπη πήρε στα φτερά της το Θεό Λόγο και τον κατέβασε στη γη. Η αγάπη παίρνει στα φτερά της και την ψυχή της ελεήμονος και την ανεβάζει ψηλά. Η αγάπη πραγματοποίησε και το αναστάσιμο θαύμα στην περίπτωση της Ταβιθά. Ο Πέτρος βρίσκεται μπροστά στο σκήνωμα της Αγίας γυναίκας. Γύρω- γύρω οι αποδείξεις της αγάπης: **«και παρέστησαν αυτώ πάσαι αι χήραι κλαίουσαι και επι δεικνύμεναι χιτώνες και ιμάτια, όσα εποίει μετ'αυτών ούσα η Δορκάς»** (Πράξ.9,39). Ο Πέτρος γονατίζει, το

θαύμα γίνεται με προσευχή και με ελεημοσύνη. Υπήρχε η ελεημοσύνη της Αγίας, έρχεται τώρα και η προσευχή του Αποστόλου και ενεργείται το αναστάσιμο παράγγελμα του Πέτρου: « **Ταβιθά, ανάστηθι, η δε ήνοιξε τους οφθαλμούς αυτής και ιδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε**» (Πράξ.9,40). Η Ταβιθά αναστήθηκε για να ξαναπεθάνει ύστερα από λίγα χρόνια. Οι νεκροί κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα αναστηθούν για να μη ξαναπεθάνουν ποτέ. Στην Ιόππη, λοιπόν, ένα πρόσωπο αναστήθηκε η Ταβιθά. Το θαύμα όμως έγινε αφορμή να αναστηθούν πολλοί και να αναγεννηθούν: «**Γνωστόν εγένετο καθ' όλης της Ιόππης, και πολλοί επιστεύσαν επί τον Κύριον**» (Πράξ.9,42).

Πολλές αναστάσεις μέσα στο Αποστολικό ανάγνωσμα μιας Κυριακής. Και σήμερα ζητάμε πολλές αναστάσεις. Πολλοί **παράλυτοι** και σήμερα. Κάνε Κύριε το θαύμα Σου . Ανάστησέ μας από την παρουσία της αμαρτίας και της ραθυμίας. Ο καθηγητής Π. Τρεμπέλας γράφει: «αδελφοί μου, ο πραγματικός τελεσιουργός των θαυμάτων, των μυστηρίων και όλων των αγιαστικών λειτουργιών της Εκκλησίας δεν είναι οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι Επίσκοποι και Ιερείς, αλλά αυτός ο αοράτως παρών εν τη Εκκλησία αυτού και ενεργών μέγας αρχιερέυς Κύριος Ιησούς Χριστός». Έτσι μπορεί μεν να βλέπουμε με τους σωματικούς μας οφθαλμούς τον ιερέα να προσφέρει την αναίμακτη θυσία, αλλά στην πραγματικότητα ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι «**ο προσφέρων**» και συγχρόνως « **ο προσφερόμενος**». Συνεπώς κάθε φορά που προσερχόμαστε στα ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας, ας έχουμε τη συναίσθηση ότι ο Κύριος είναι ενώπιόν μας και τελεί τα άγια Μυστήρια. Αυτός μας συγχωρεί τις αμαρτίες στην ιερή εξομολόγηση, Αυτός μας μεταδίδει το Σώμα και το Αίμα Του όταν κοινωνούμε, Αυτός ευλογεί το γάμο, τελεί τη βάπτιση, χειροτονεί τους κληρικούς και παρέχει ίαση στους ασθενείς με το Άγιο Ευχέλαιο. Όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος « το παν ο Θεός εργάζεται». Η ζωή της Εκκλησίας μας είναι γεμάτη θαύματα. Όπως όμως ο Απόστολος Πέτρος, έτσι και όλοι οι Άγιοι μας φωνάζουν: **Πρόσεχε!** Ο Χριστός επιτελεί το θαύμα. Εκείνος ενεργεί δια των Αγίων Του και μας χαρίζει την ίαση της ψυχής και του σώματος. Εκείνον, λοιπόν, ας αναγνωρίζουμε ως ευεργέτη μας και ας Τον ακολουθούμε τηρώντας τις εντολές Του. Έτσι θα βρούμε κοντά Του τη λύτρωση και τη σωτηρία μας. **ΑΜΗΝ.**