



«ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Εβδομαδιαία έκδοση του Ιερού Ναού
Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Πεύκης
Τηλ. 2108027738, E-mail: agioi.apostoloi@gmail.com
www.agioiapistoloi.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023. «ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ»

*Η ανακομιδή των λειψάνων του ιερομάρ-
τυρος Ιγνατίου του θεοφόρου.*

έτος 16^ο Τεύχος 687



ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ.15,21-28)

Υπό Δημητρίου Φαραστέλη-θεολόγου



«Τότε αποκριθείς ο Ιησούς εί-
πεν αυτή, ώ γύναι, μεγάλη σου η
πίστις! Γενηθήτω σοι ως θέλεις,
και ιάθη η θυγάτηρ αυτής από της
ώρας εκείνης»(Ματθ.15,28).

Αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε
Κυριακή η Εκκλησία μας επιλέγει

ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα για να μας διδάξει και ασκήσει στην πίστη μας. Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή διάλεξε τη θεραπεία της κόρης μιας Χαναναίας γυναίκας. Ο ευαγγελιστής Ματθαίος στην περικοπή αυτή αναφέρεται σε ένα γεγονός, που συνέβη εκτός των ορίων της Παλαιστίνης, θέλοντας να τονίσει με αυτόν τον τρόπο ότι όλα τα έθνη και οι λαοί της γης βρίσκονται στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία.

Οι Ισραηλίτες πίστεψαν ότι ο Μεσσίας θα ήταν δικός τους μόνο Σωτήρας, ένας εγκόσμιος βασιλιάς, που θα έκανε πανίσχυρο και ένδοξο το βασίλειό τους. Αυτό το πίστευαν και οι μαθητές του Κυρίου. Έπρεπε όμως, ειδικά αυτοί να απαλλαγούν από την πλανεμένη αυτή αντίληψη, να κατανοήσουν πως ο Χριστός ήταν και είναι Σωτήρας όλων των ανθρώπων και ότι το αυριανό τους έργο,

ως αποστόλων του Χριστού θα απέβλεπε σε όλη την οικουμένη. Γι'αυτόν το λόγο ο Κύριος παρέλαβε αυτούς και εξήλθε πέρα από τα όρια της Γαλιλαίας και εισήλθε στην ειδωλολατρική περιοχή της Φοινίκης, των αρχαίων πόλεων Τύρου και Σιδώνος.

Εκεί όμως μια ειδωλολάτρισσα, η οποία προφανώς πολλά είχε ακούσει περί Αυτού, για την αγάπη Του προς όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα προς τους ασθενείς και πάσχοντες. Η Χαναναία αυτή γυναίκα βρισκόταν υπό το κράτος μεγάλης θλίψεως. Η κόρη της βασανίζονταν από πονηρά δαιμόνια. Ο ευαγγελιστής Μάρκος, που περιγράφει κι αυτός το επεισόδιο, μας πληροφορεί ότι η γυναίκα αυτή ήταν « Ελληνίς Συροφοινίκισσα τω γένει», δηλαδή επρόκειτο για μια γηγενή ειδωλολάτρισσα, η οποία έσπευσε να συναντήσει το Χριστό. Και λοιπόν, τρέχοντας προς το Σωτήρα με μια μεγάλη κραυγή, που μαρτυρούσε όχι μόνο τον πόνο ως μητέρας, αλλά και τη βαθιά της πίστη, παρακάλεσε το Χριστό να θεραπεύσει την κόρη της: **« και ιδού γυνή χαναναία από των ορίων εκείνων εξελθούσα εκραύγασεν αυτώ λέγουσα, ελέησον με Κύριε Υιέ Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται»** (Ματθ.15,22).

Στο σημείο αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και συγχρόνως ωφέλιμο να παρακολουθήσουμε το διάλογο του Κυρίου με τη Χαναναία και να περιγράψουμε τα στάδια από τα οποία πέρασε η προσωπική σχέση της μαζί Του, μέχρι να φτάσει στη θεραπεία της κόρης της. Αρχικά ο ευαγγελιστής χρησιμοποιεί το ρήμα **«εξέρχομαι»** τόσο για τον Ιησού όσο και για τη γυναίκα. Βλέπουμε δηλαδή πως για να συναντηθούν ο Θεός και ο άνθρωπος σε μια προσωπική κοινωνία, απαραίτητη είναι **« η έξοδος»** και των δύο. Ποια είναι όμως **«η έξοδος»** του Θεού και ποια του ανθρώπου; **« η έξοδος»** του Θεού για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους δεν είναι άλλη από την ενανθρώπισή Του. Ο ίδιος μας διαβεβαίωσε: **« ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον, εξήλθον παρά του πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμον»** (Ιω.16,27-28). **« η έξοδος»** του ανθρώπου δεν είναι άλλη από την τέλεια απάρνηση του εαυτού του, την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δικές του ασθενείς δυνάμεις και την εγκατάλειψή του στην αγαθή και φιλόνητη πρόνοια του Θεού. Στη συνέχεια της περιγραφής ακούσαμε τη θερμή ικεσία της γυναίκας κι από εδώ και πέρα αρχίζει η δοκιμασία της.

Ο Ιησούς άκουσε την παράκλησή της και η απάντησή Του ήταν η σιωπή: **«ο δε ουκ απεκρίθη αυτή λόγον»**(Ματθ.15,23). Να το πρώτο σκαλοπάτι που

καλείται να ανεβεί κι αυτό είναι η περιφρονητική σιωπή του Θεού. Ακολουθεί ένα δεύτερο σκαλί. Με παρέμβαση των μαθητών Του και την παράκληση να θεραπεύσει την δαιμονιζόμενη κόρη, ο Κύριος λύει τη σιωπή Του: **«και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού ηρώτων αυτόν λέγοντες απόλυσον αυτήν, ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκριθείς είπεν, ουκ απεστάλην ει μη εις τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ».**(Ματθ.15,23-24). Τώρα η Χαναναία γυναίκα καλείται να ανεβεί ένα ακόμη σκαλοπάτι πιο δύσκολο από το πρώτο, αυτό της απόρριψης. Μεγάλος πειρασμός και μεγάλη δυσκολία. Τι κάνει τότε η Χαναναία; **Επιμένει** στην προσωπική κοινωνία με το Χριστό. Έρχεται κοντά Του και πέφτει στα πόδια Του και λέγει με **πίστη και ταπείνωση: «η δε ελθούσα προσεκύνησεν αυτό λέγουσα, Κύριε βοήθει μοι»**(Ματθ.15,25). Και τότε από τα χείλη του Χριστού εξέρχεται ένα λόγος πολύ σκληρός και προσβλητικός, που ανεβάζει τη γυναίκα στο τρίτο σκαλοπάτι της δοκιμασίας της. **«ο δε αποκριθείς είπεν, ουκ έστι καλόν λαβείν τον άρτον των τέκνων και βαλείν τοις κυναρίοις»**(Ματθ.15,26). Ο Κύριος μιλάει για **τέκνα** και για **κυνάρια**. Τέκνα είναι ο λαός του Θεού και κυνάρια (σκυλιά) ο κόσμος των εθνικών. Ο άρτος είναι οι δωρεές του Θεού. Ενώ όλοι θα περίμεναν να σηκωθεί και να φύγει η γυναίκα σκανδαλισμένη, αυτή δε θίγεται, ούτε αποθαρρύνεται. Αντιστρέφει το παράδειγμα του Χριστού και δίνει μια απάντηση, που φανερώνει το επίπεδο της πνευματικής πορείας στη ζωή της. **«η δε είπε, ναι, Κύριε, και γαρ τα κυνάρια εσθίει από των ψιχίων των πιπτόντων από της τραπέζης των κυρίων αυτών»!** (Ματθ.15,27). Μόλις ο Κύριος άκουσε αυτά τα λόγια της αναφώνησε με θαυμασμό για την πίστη της, αλλά και για την ταπείνωσή της. **« τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή, ώ γύναι, μεγάλη σου η πίστις! Γενηθήτω σοι ως θέλεις, και ιάθη η θυγάτηρ αυτής από της ώρας εκείνης»** (Ματθ.15,28).

Στο σημείο αυτό σταματά η διήγηση του ευαγγελιστή Ματθαίου και χωρίς αμφιβολία κι εμείς μένουμε κατάπληκτοι με την ισχυρή πίστη της Ελληνίδας γυναίκας από τη Χαναάν, που ξέρει και έχει τη δύναμη να ταπεινώνεται, να παρακαλεί το Θεό μέχρι τέλους, να επιμένει με πίστη μέχρι να πάρει το ζητούμενο. Αλήθεια τι άλλο χρειάζεται για να λάμψει η μεγάλη της πίστη; Τι είναι για μας τους χριστιανούς η πίστη; Είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη στον ίδιο το Χριστό. Να τον πιστεύουμε ως αληθινό Θεό και μόνο Σωτήρα του

κόσμου. Η Χαναναία έδειξε και μεγάλη πίστη και μεγάλη ταπείνωση. Και τι είναι ταπείνωση; Να έχουμε συναίσθηση ποιοι είμαστε και ποια είναι η πραγματική μας αξία. Να γνωρίζουμε την αδυναμία και την ατέλειά μας. Και όταν με την ταπείνωση καταλάβουμε πόσο μικροί και αδύναμοι είμαστε μπροστά στο Χριστό. Όταν όμως μας λείπει η ταπείνωση κι έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, τότε δεν μπορούμε να πιστέψουμε το Χριστό ως Κύριο, ούτε να υποταχθούμε στο θέλημά Του.

Η ταπείνωση δείχνει την πίστη και η πίστη οδηγεί στην ταπείνωση. Αυτά τα δύο αποτελούν βασικά και απαραίτητα γνωρίσματα του ανθρώπου του Θεού. Η Χαναναία υπήρξε κι ένα σύμβολο. εκπροσωπούσε ενώπιον των μαθητών ολόκληρο τον εθνικό κόσμο. Από το συγκλονιστικό αυτό γεγονός μας πάρουμε κι εμείς δυο από τα πολλά διδάγματα. Να επιμένουμε με πίστη στην προσευχή μας, έστω κι αν δε λαμβάνουμε άμεσα την απάντηση του Κυρίου. Ο Κύριος μας ακούει πάντα και θα εκπληρώσει το αίτημά μας στον καιρό που Αυτός κρίνει κατάλληλο.

Ήταν άριστος παιδαγωγικός ο τρόπος που χρησιμοποίησε ο Κύριος. Έφερε σε τόσο μεγάλες δυσκολίες και ταπείνωση τη Χαναναία, για να αποκαλύψει στους γύρω Του και σε μας τα θαυμαστά μέτρα της αρετής της και να την κάνει παράδειγμα στην πίστη και στην ταπεινοφροσύνη για όλους μας. Ο Ιησούς Χριστός ο ανυπέρβλητος Διδάσκαλος και Παιδαγωγός, φέρθηκε τόσο σκληρά σε όλη τη διάρκεια της συνάντησής Του με τη Χαναναία για να μπορεί στο τέλος να αναφωνήσει μπροστά στους μαθητές Του **«ώ γύναι , μεγάλη σου η πίστις, γεννηθήτω σοι ως θέλεις»**. Αν θέλουμε κι εμείς, αδελφοί μου, με σοβαρότητα να βρούμε το Θεό και να έχουμε μια λυτρωτική συνάντηση μαζί Του, να είμαστε αποφασισμένοι ότι η ψυχή μας λίγο-πολύ θα περάσει τα τρία αυτά στάδια της **«σιωπής»** που προανέφερα, της **«περιφρονησεως»** και της **«προσβολής»** εκ μέρους του Θεού. Στη δύσκολη αυτή ώρα θα χρειασθεί να οπλιστούμε με τα πνευματικά εφόδια της Χανααναίας γυναίκας, την αληθινή πίστη και τη βαθιά ταπείνωση. Έτσι θα πετύχουμε την πραγματική συνάντηση με του Κυριό μας, να έχουμε αίσθηση της Χάριτος και παρουσίας Του στη ζωή μας. Τότε η καρδιά μας θα γίνεται σιγά-σιγά τόπος μόνιμου ενοίκησης του Θεού. **ΑΜΗΝ.**