

«ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Εβδομαδιαία έκδοση του Ιερού Ναού
Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Πεύκης
Τηλ. 2108027738, E-mail: agioi.apostoloi@gmail.com
www.agioiapistoloi.gr



ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ

«ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΩΝ»

Δανιήλ οσίου του στυλίου, Λουκά του νέου

έτος 15^ο Τεύχος 680



ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ.14, 16-24)

Υπό Δημητρίου Φαραστέλη - θεολόγου



« ο δε είπεν αυτώ, άνθρωπός τις εποίησε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς»(Λουκ.14,16)

Είναι συνήθεια καθιερωμένη μέσα στη ζωή μας σε κορυφαία γεγονότα να καλούμε φίλους και συγγενείς να παρακαθίσουν στο τραπέζι μας, να συμμεριστούν τη χαρά μας και εμείς τη χαρά και τη ζεστασιά

της παρέας τους. Η πρόσκληση αυτή συνήθως γεμίζει χαρά τους προσκεκλημένους και η συμμετοχή τους είναι σίγουρη. Όσο μάλιστα πιο σημαντικό είναι το πρόσωπο, που μας προσκαλεί, τόσο πιο μεγάλη τιμή και χαρά αισθανόμαστε. Σε ένα τέτοιο, λοιπόν, δείπνο, σε μια τέτοια τιμητική πρόσκληση αναφέρεται η Ευαγγελική περικοπή, που ακούσαμε σήμερα. Πρόσκληση σε δείπνο όχι ανθρώπινο, αλλά ουράνιο και θείο, πρόσκληση που αποστέλλει ο ίδιος ο Χριστός. Ποιο είναι αυτό το δείπνο ακριβώς; Είναι η Βασιλεία του Θεού. Παρομοιάζει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή τη Βασιλεία του Θεού με ένα

τεράστιο και επίσημο δείπνο, με ένα πλούσιο γιορτινό τραπέζι. Η πρόσκληση στο δείπνο Του απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους.

Μη φαντασθούμε βέβαια με τη λέξη «**δείπνο**» κάποιο βραδινό συμπόσιο, που κάποτε τελειώνει και προκαλεί κορεσμό, αλλά δείπνο πνευματικό, όπου θα απολαμβάνουμε τα πλούσια πνευματικά αγαθά, που ετοίμασε ο Θεός για μας. Και ποια είναι τα αγαθά αυτού του ουρανίου δείπνου; Ούτε μπορούμε να φαντασθούμε τι σημαίνει ότι αιωνίως θα έχουμε πνευματικό χορτασμό των φτωχών ψυχών μας στην επουράνια βασιλεία Του. Εκείνος «**ποιεί**» το δείπνο κι Εκείνος, λοιπόν, ετοίμασε για μας άπειρα και απερίγραπτα αγαθά. Απευθύνεται στον καθένα μας και μας καλεί στη βασιλεία Του, για να μας καταστήσει αιώνια ευτυχισμένους. Μας καλεί μέσα από τις περιστάσεις της ζωής μας με διάφορα πρόσωπα δικά Του, που στέλνει στη ζωή μας. Μας καλεί με την Εκκλησία Του και τα μυστήριά της, με τη μελέτη και ακρόαση του θείου λόγου. Μας καλεί με μια εσωτερική φωνή στη συνείδησή μας, στα μύχια της ψυχής μας. Ελάτε, μας λέγει ο Κύριος, όλα είναι έτοιμα, το ουράνιο δείπνο σας περιμένει.

Το «**μέγα**» Δείπνο του Κυρίου είναι η Θεία Ευχαριστία, που είναι το δείπνο της αιώνιας βασιλείας. Είναι «**το μυστικό δείπνο**», που συνεχίζεται μέχρι σήμερα και έως της συντέλειας του κόσμου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας διδάσκει: «**,ότι και τώρα είναι εκείνο το δείπνο στο οποίο παρακαθόταν και Αυτός. Γιατί σε τίποτε δεν διαφέρει εκείνο το μυστικό δείπνο από τούτο το μυστήριο(Θεία Ευχαριστία).Επειδή δεν το κάνει αυτό ο άνθρωπος κι εκείνο ο Χριστός. Αλλά και τούτο κι εκείνο Αυτός το προσφέρει**». Όπου κι αν τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο Χριστός είναι πάντα παρών.

Είναι «**μέγα**» το δείπνο, που μας προσφέρει η Θεία Ευχαριστία, γιατί είναι μέγα αυτό που μας προσφέρεται. Είναι το πανάγιο σώμα και το τίμιο αίμα του άσπιλου Ιησού. Ο Κύριος προσφέρει το σώμα και το αίμα Του για να ζήσει ο άνθρωπος «**Ο τρώγων μου την σάρκαν και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον**» (Ιωάν.6,54). Ο Κύριος προσκαλεί όλους μας στο τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας, δεν εξαιρεί κανέναν «**πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου**» (Ματθ.26,27)

Τι κρίμα όμως! Ο Κύριος να μας καλεί όλους στο μεγάλο τούτο δείπνο και μείς να μην ανταποκρινόμαστε, όπως οι καλεσμένοι της σημερινής παραβολής. Ας προσέξουμε λίγο πιο πολύ αυτά τα σημεία της παραβολής. Ο οικοδεσπότης έστειλε τους δούλους του για να ενημερώσουν τους καλεσμένους πως όλα ήταν

έτοιμα για το δείπνο. Τότε, αντί, όπως κανείς θα περίμενε, να σπεύσουν να συμμετάσχουν σε αυτό το επίσημο τραπέζι, ο ένας μετά τον άλλο, σαν να ήταν συνεννοημένοι άρχισαν να αρνούνται το κάλεσμα του οικοδεσπότη και να προβάλλουν γελοίες δικαιολογίες. Ο πρώτος είπε: **«αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκην εξελθείν και ιδείν αυτόν, ερωτώ σε έχε με παρητημένον»**(Λουκ.14,18). Δικαιολογία για την απόρριψη της θεϊκής πρόσκλησης οι αγροτικές ασχολίες. Όπως τότε, έτσι και σήμερα πολλοί συνάνθρωποί μας, που ζουν στην ύπαιθρο απορροφώνται από τις δουλειές τους ακόμη και τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές. Ο Θεός τους καλεί κοντά Του, σαν συνδαιτυμόνες στο τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας και αυτοί απαντούν: **«Ερωτώ σε έχε με παρητημένον»!**

Ο δεύτερος πάλι είπε: **«Ζεύγη βοών ηγόρασα πέντε και πορεύομαι δοκιμάσαι αυτά»**(Λουκ.14,19). Είναι αλήθεια πως το χρήμα και το κέρδος αιχμαλωτίζει τον άνθρωπο και η πλεονεξία τον απογυμνώνει από κάθε πνευματικό ενδιαφέρον. Η Κυριακή και η εορτή για πάρα πολλούς ανθρώπους δεν είναι αφιερωμένη στο Θεό, αλλά σε κερδοσκοπικές εργασίες. Το σαββατόβραδο θα γλεντήσουν, θα ξενυχτίσουν κι όταν το πρωί οι καμπάνες θα τους καλέσουν στο μέγα δείπνο της Θείας Ευχαριστίας, αυτοί θα κοιμούνται αποκαμωμένοι.

Ο τρίτος απάντησε στην πρόσκληση πιο σκληρά: **«Γυναίκα έγημα και δια τούτο ου δύναμαι ελθείν»**(Λουκ.14,20). Εμπόδιο στο δείπνο ο γάμος, η δημιουργία οικογένειας. Αργότερα οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας θα επικαλούνται τη φροντίδα των παιδιών, την τακτοποίηση του σπιτιού, κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις, τη μετάβαση σε κάποιο εξοχικό και πολλά άλλα.

Είναι προφανές ότι όλες οι αιτιάσεις των προσκεκλημένων της παραβολής, αλλά και των σύγχρονων ανθρώπων, αποτελούν μη αξιόπιστους λόγους και φανερώνουν πόσο λίγη αγάπη υπάρχει στην καρδιά και στην ψυχή τους για τα Χριστό. Για όλα έχουμε χρόνο, όλοι τα προγραμματίζουμε όλα για τις Κυριακές, μόνο για το Χριστό δεν περισσεύει χρόνος! Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί απλά επαναλαμβάνουν μονίμως το **«έχε με παρητημένον»** της παραβολής.

Στη συνέχεια της παραβολής ο οικοδεσπότης, μετά την άρνηση των καλεσμένων του, έστειλε τους δούλους του και τους πρόσταξε να φέρουν στο δείπνο τους φτωχούς, τους σακάτηδες, τους χωλούς και τυφλούς κι αν υπάρχει ακόμη χώρος στο τραπέζι να φέρουν τόσους όσους για να γεμίσει το σπίτι. Κι έκλεισε την παραβολή ο Κύριος λέγοντας: **«Λέγω γαρ υμίν ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των**

κεκλημένων γεύσεταιί μου του δείπνου, πολλοί γαρ εισί κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί»(Λουκ.14,24).

Αιώνες τώρα στρώνεται το θεϊκό τραπέζι χωρίς σταματημό. Ο οικοδεσπότης του ουρανού και της γης παραθέτει το μέγα και μυστικό δείπνο. Ας προσέξουμε όμως, γιατί η ενδεχόμενη απουσία μας από αυτό το δείπνο θα είναι πάντα αδικαιολόγητη. Ας μην επαναπαύουμε τη συνείδησή μας με επιπόλαιες και φτηνές δικαιολογίες. Οπωσδήποτε οι μέριμνες και οι φροντίδες της ζωής μας απορροφούν και μάλιστα τείνουν να αποτελέσουν τη μοναδική φροντίδα μας. Είναι και το ρεύμα της εποχής ,μέσα στην οποία ζούμε, που συχνά μας παρασύρει. Η σύγχρονη κοινωνία προβάλλει πράγματα αταίριαστα με την χριστιανική ιδιότητα και νοοτροπία. Κυριαρχεί παντού ο υπερκαταναλωτισμός, προβάλλεται έντονα η αμαρτία, επαινείται η κάθε είδους παρεκτροπή και εξοβελίζεται κάθε ενασχόληση με το Θεό. Μέσα σε αυτή τη Βαβυλωνία της σύγχρονης κοινωνίας καλούμαστε να συμμετάσχουμε στο Μεγάλο Δείπνο της βασιλείας του Θεού.

Να αφήσουμε στην άκρη όλες αυτές τις ενασχολήσεις και απερίσπαστοι να επιδοθούμε στο μεγάλο έργο της σωτηρίας της ψυχής μας, ιδιαίτερα τώρα που πλησιάζουν και οι άγιες μέρες των Χριστουγέννων. Ο Χριστός μας καλεί και στο χέρι μας είναι να αποδεχθούμε αυτή τη μεγάλη και τιμητική πρόσκληση, για να παρακαθίσουμε στο μεγάλο δείπνο ως «**εκλεκτοί**». Αν αρνηθούμε χαμένοι θα είμαστε μόνο εμείς. Θα βρισκόμαστε μετανιωμένοι έξω από την κλειστή πόρτα του οικοδεσπότη και θα βλέπουμε τις θέσεις, που προορίζονταν για μας, να έχουν καθίσει άνθρωποι περιφρονημένοι και ταπεινοί, όπως ακριβώς στην σημερινή παραβολή. Αυτοί οι ταπεινοί θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού κι εμείς με την επιπόλαια στάση μας κινδυνεύουμε να μείνουμε έξω, να είμαστε «**κλητοί**» και όχι «**εκλεκτοί**».

Αδελφοί μου, το μεγάλο δείπνο της βασιλείας του Θεού έχει ήδη στρωθεί με την ενανθρώπιση του Κυρίου μας. Είμαστε όλοι προσκεκλημένοι, Ας προσέλθουμε στο τραπέζι του Κυρίου μας γιατί «**έρχεσθε ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα**»(Λουκ.14,17) και δεν μπορεί ο οικοδεσπότης Χριστός να περιμένει. Με την καρδιά και την ψυχή ας ζητήσουμε να παρακαθίσουμε στο άχραντο τραπέζι Του, με πίστη, με αγάπη, με καθαρή καρδιά χωρίς προφάσεις αποχής. Έτσι θα γευόμαστε την ουράνια τροφή, **το σώμα και το αίμα του Κυρίου και Θεού μας. ΑΜΗΝ.**