

«ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Εβδομαδιαία έκδοση του Ιερού Ναού
Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Πεύκης
Τηλ. 2108027738, E-mail: agioi.apostoloi@gmail.com
www.agioiapistoloi.gr



ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

Α' ΛΟΥΚΑ

*Ευφροσύνης οσίας και Παφνουτίου του
πατρός αυτής.*

έτος 15^ο Τεύχος 669



ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΛΟΥΚΑ (Λουκ.5,1-11)

Υπό Δημητρίου Φαραστέλη- θεολόγου



« και καθίσας εδίδασκεν εκ
του πλοίου τους ό-
χλους)(Λουκ5,3)

Μια από τις πιο όμορφες σκη-
νές των ιερών Ευαγγελίων είναι
αυτή που μας περιγράφει ο ευαγ-
γελιστής Λουκάς στη σημερινή
ευαγγελική περικοπή. Ο Κύριος
περιδιαβαίνει την ακρογιαλιά

της λίμνης Γεννησαρέτ. Τη λίμνη με τις τόσες ομορφιές, τη λίμνη που πολ-
λές φορές διέσχισε, τη λίμνη που κοντά της τόσα θαύματα έκανε, τη λί-
μνη όπου επέλεξε να καλέσει τους πρώτους μαθητές Του. Βλέπει στην
ακρογιαλιά δυο μικρά πλοία αραγμένα στη λίμνη και τους ψαράδες τους
να καθαρίζουν τα δίχτυα τους. Μπαίνει σε ένα από αυτά, που ανήκει το
πλοίο του Σίμωνα, τον κατοπινό απόστολο Πέτρο και τον παρακαλεί να
σύρει το πλοίο λίγο πιο μέσα στη λίμνη, για να διδάξει από εκεί τα πλήθη
που τον ακολουθούσαν.

Ας φαντασθούμε, αδελφοί μου, αυτή τη μεγαλειώδη σκηνή! Από τη
μια μεριά η γαλήνια λίμνη και ο γαλανός ουρανός, τριγύρω τα βουνά και
από την άλλη τα πλήθη του λαού να κάθονται στην παραλία και να α-
κούνε με κατάνυξη το γλυκόλαλο διδάσκαλο, να διδάσκει από την άκρη

του πλοίου, σαν να ήταν ένα μεγαλοπρεπής άμβωνας. Τι δίδασκε; Τα ρήματα της αιώνιας ζωής.

Η πρώτη αυτή εικόνα του σημερινού Ευαγγελίου μας αποκαλύπτει το Χριστό ως μέγα διδάσκαλο. Αυτός κυβερνά και κατευθύνει τα σύμπαντα, το χαμόγελό Του είναι η γαλήνη των θαλασσών, Αυτός με τη ζωοποιό θεία Του χάρη ρίχνει λυτρωτικό φως στην ψυχή του ανθρώπου και τον οδηγεί σε ανακαινισμό και σωτηρία. Αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός ενέπνευσε τις στρατιές των αγίων να γίνουν πολίτες του ουρανού με την πίστη τους, τα έργα τους και τη θυσία τους. Αυτός ο Κύριος σήμερα καταπλήσσει τους ψαράδες, μπαίνει βαθιά μέσα στην ψυχή τους και τους μετατρέπει σε αλιείς ανθρώπων. Αυτός ο Κύριος σήμερα καταγοήτευσε τα πλήθη, που τον ακολουθούσαν, με την απλή αλλά μεστή διδασκαλία Του. Με τον τρόπο αυτό αποκάλυψε το προφητικό του αξίωμα, που ήταν η φανέρωση στους ανθρώπους τις αλήθειες του Θεού.

Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος για μας, για τη σωτηρία μας. Μας έφερε το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας, το Ευαγγέλιό Του, και το κήρυξε στους ανθρώπους για να μας φωτίσει. **«και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλεις και τας κώμας διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το ευαγγέλιο της βασιλείας»** (Ματθ.9,35). Το πρώτο που βλέπουμε στη διδασκαλία του Κυρίου είναι ότι υπήρξε διδάσκαλος της αληθείας. Ας θυμηθούμε τα λόγια Του προς τον Πιλάτο **«Εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον, ίνα μαρτυρήσω τη αληθεία..»** (Ιω.18,37). Ο ίδιος υπήρξε η αυτοαλήθεια, που σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος. Με τρόπο αυθεντικό ομολόγησε και είπε: **«εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή»** (Ιω.14,6). Η διδασκαλία Του, επομένως, δεν είναι ανθρώπινη αλλά θεία, δεν είναι ανακάλυψη αλλά αποκάλυψη. Δεν συγκρίνεται με τη διδασκαλία των προφητών. Εκείνοι ήταν απλά το στόμα του Θεού. Πριν από κάθε διδασκαλία τους έλεγαν **«τάδε λέγει Κύριος»**.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του Κυρίου ως δασκάλου είναι ότι υπήρξε μοναδικός και ανεπανάληπτος. Η διδασκαλία Του αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο και είναι πάντα επίκαιρη σε κάθε εποχή. Τέλος ένα τρίτο χαρακτηριστικό ο Ιησούς υπήρξε διδάσκαλος λόγων και έργων. Όχι μόνο λόγων και θεωρίας αφηρημένης, αλλά έργων και πράξεων και ζωής σε μια απόλυτη εναρμόνιση. Τέλος το κύρος των λόγων Του επιβεβαιωνόταν από τα θαύματά Του, με τα οποία ευεργετούσε ανθρώπους και τα

οποία τους έκαναν να πιστεύουν στη θεία προέλευση της διδασκαλίας Του.

Ένα τέτοιο θαύμα έγινε και σήμερα, όταν τελείωσε τη διδασκαλία Του ο Κύριος λέγει στο Σίμωνα **«επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα υμών εις άγραν»** (Λουκ.5,4). Ο Σίμων όμως με έκπληξη αποκρίνεται: **«και αποκριθείς Σίμων είπεν αυτώ, επιστάτα, δι' όλης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επί δε τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον.»**(Λουκ.5,5). Ο Σίμων, λοιπόν, του είπε αφού το λες εσύ, θα ρίξω τα δίκτυα, αν και δεν πρόκειται να πιάσουμε ψάρια, όπως όλη τη νύχτα. Το θαύμα που ακολούθησε ήταν εντυπωσιακό! Τα δίχτυα τους γέμισαν από πολλά ψάρια, ώστε άρχισαν να σχίζονται από το βάρος. Οι ψαράδες τότε φώναξαν αμέσως τους συνεταίρους τους, που ήταν στο άλλο πλοίο, να βοηθήσουν για να ανασύρουν τα δίχτυα επάνω. Τα ψάρια όμως ήταν τόσο πολλά, ώστε τα δύο πλοία κινδύνευαν να βουλιάξουν! **« και κατένευσαν τοις μετόχοις τοις εν τω ετέρω πλοίω του ελθόντος συλλαβέσθαι αυτοίς, και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεσθαι αυτά»**(Λουκ.5,7).

Τα πλήθη που άκουγαν και έβλεπαν το μεγάλο αυτό θαύμα του Κυρίου, με το οποίο σφράγισε τη διδασκαλία Του. Τον θαύμαζαν και δοξολογούσαν το Θεό. Τι νόημα όμως είχε αυτό το τόσο εντυπωσιακό θαύμα; Και γιατί ο Κύριος πριν το επιτελέσει ζήτησε από τους ψαράδες να ρίξουν ξανά τα δίχτυα τους και μάλιστα σε εντελώς ακατάλληλη ώρα; Διότι ο Κύριος μέσα από το θαύμα αυτό ήθελε να διδάξει πολύ μεγάλες αλήθειες στους ψαράδες της Γαλιλαίας, τους οποίους σε λίγο θα καλούσε να γίνουν αλιείς ανθρώπων και να σαηνεύσουν στα πνευματικά τους δίχτυα όλη την οικουμένη. Αυτό το θαύμα ήταν τύπος της πνευματικής τους αλιείας. Έπρεπε ακόμη να καταλάβουν οι μαθητές μέσα από το θαύμα αυτό, ότι για να γίνουν καλοί πνευματικοί αλιείς ανθρώπων, θα έπρεπε να έχουν τυφλή υπακοή στα προστάγματα του Κυρίου, όπως έκανε ο Πέτρος, που υπάκουσε αμέσως στην εντολή του Ιησού να ξαναρίξει τα δίχτυα.

Έχουμε όμως στη συνέχεια της περικοπής και μια περίεργη ενέργεια του Πέτρου. Όταν είδε αυτό το ανέλπιστο θαύμα του Κυρίου, έπεσε στα γόνατα του Χριστού και του είπε: **«Ιδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοις γόνασιν Ιησού λέγων, έξελθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλός ειμί Κύριε»**(Λουκ.5,8). Αντί να πανηγυρίσει για το μεγάλο θαύμα, παρακάλεσε

τον Κύριο να φύγει από το πλοίο του. Ασφαλώς το αίτημα του Πέτρου δεν εκφράζει διάθεση αποδιώξεως του Χριστού. Αντίθετα ο άδολος ψαράς της Γεννησαρέτ ένωσε εκείνη τη στιγμή ένα φοβερό συγκλονισμό στην ψυχή του. Κατάλαβε πως μέσα από το θαύμα δεν έχει μπροστά του έναν απλό άνθρωπο, αλλά ένα μοναδικό διδάσκαλο, που έχει θεία δύναμη και αισθανόμενος το μεγαλείο Του, δεν αντέχει να αντικρύσει το θεϊκό Του πρόσωπο, γιατί αισθάνεται τον εαυτό του ανάξιο της παρουσίας Του. Αισθάνεται την αγιότητα του Χριστού και τη δική του μικρότητα και αμαρτωλότητα. Αυτό συμβαίνει σε κάθε πνευματικό άνθρωπο κάθε φορά που αισθάνεται ιδιαιτέρως έκδηλη την ευλογία του Θεού στη ζωή του.

Αλήθεια, αδελφοί μου, πόσες φορές δε νιώσαμε αυτό το βίωμα καθώς βρισκόμαστε σε μια ιερή ώρα λατρείας π.χ. κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας ή την ώρα που κάτω από το πετραχήλι του πνευματικού μας αφυπνίζεται η συναίσθηση της αμαρτωλότητά μας;

Ας συνοψίσουμε τα ψήγματα ωφελείας που προσκομίσαμε από τη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Απέναντι στο λόγο του μεγάλου Διδασκάλου μας ποια θα πρέπει να είναι η δική μας στάση ως χριστιανών; Πρώτα-πρώτα ακρόαση του θείου λόγου με πόθο ψυχής. Με πνευματική δίψα, όπως τα πλήθη των ανθρώπων του σημερινού Ευαγγελίου. Δε φτάνει όμως η ακρόαση του θείου λόγου, χρειάζεται και υπακοή στη θεϊκή διδασκαλία. Δυστυχώς σήμερα ποικίλες διδασκαλίες και ιδέες διακινούνται γύρω μας. Η πιο πρόσφατη παρέκκλιση από το λόγο του Χριστού είναι οι εξορκισμοί της Θεσσαλονίκης. Ο κόσμος χόρτασε και μπούχτισε από λόγια, λόγια ανούσια και ανεύθυνα, που δε συνοδεύονται από καμιά συνέπεια και πράξη. Έτσι ο σημερινός άνθρωπος αισθάνεται αποστροφή για κάθε διδασκαλία, ακόμη και για το κυριακάτικο κήρυγμα της Εκκλησίας και προχωρεί στην άρνηση κάθε διδακτικής αυθεντίας. Ποιος, λοιπόν, θα μας φωτίσει και θα μας απαλλάξει από τη σύγχυση; Μόνο ο Χριστός, ο μοναδικός διδάσκαλος και το Ευαγγέλιό Του. Ας Τον πλησιάσουμε κλείνοντας τα αυτιά μας στις σειρήνες της αθεΐας και της μόνιμης αμφισβήτησης. Ο Χριστός χορηγεί όχι λόγια, αλλά και τη δύναμή Του. Εμείς να δώσουμε την ψυχή μας, ολόκληρο τον εαυτό μας σε Αυτόν. Έτσι θα γίνουμε πρώτοι εμείς αιχμάλωτοι της Χάριτός Του και έπειτα θα οδηγήσουμε και άλλους στη σωτηρία. **ΑΜΗΝ.**