



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ



Εβδομαδιαία έκδοση Του Ιερού Ναού Αγίων
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Πεύκης
Νικολάου Πλαστήρα και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε'
Τηλ. 2108027738 email: agioi.apostoloi@gmail.com

«ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΟΙ»

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΦΑΤΝΗΣ - ΣΠΗΛΑΙΟΥ

Αγαπητοί μας ενορίτες και συμπαθέστατοι φίλοι της
ενορίας μας,

Η επαφή μεταξύ μας επί σειράν ετών συνέβαλε, ώστε να γνωρίζετε εσείς περισσότερο τον ζήλο με τον οποίο διακονούμε την ιερή αποστολή μας, ως πατέρες και συνεφημέριοι του Ι. Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Άνω Πεύκης.

Με τον ίδιο ακριβώς πόθο και την ίδια ειλικρίνεια, εν όψει των Αγίων ημερών, απευθύνουμε τις ολόθερμες ευχές μας επισημαίνοντας παράλληλα, για περισσότερη γνώση και συνείδηση, την σημασία των θαυμαστών γεγονότων, που ιστορικά έλαβαν χώρα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ κατά τη σάρκωση του Θεανθρώπου.

Πριν απ'όλα, υπογραμμίζουμε στην αγάπη σας την παγκόσμια συμμετοχή στον εορτασμό της γέννησης του Ιησού.

Προ της επετείου, κατ' έτος και σχεδόν ένα μήνα, η παγκόσμια κοινωνία ενεργοποιεί τους εορτασμούς των Χριστουγέννων. Πόσοι δήμαρχοι, σε πόσες πλατείες, σε πόσα κράτη του πλανήτη με παρουσία εκατομμυρίων πολιτών, ανάβουν τα φωτάκια των Χριστουγεννιάτικων δέντρων. Αναρίθμητα δώρα, ευχές, κάρτες, τηλεφωνήματα και με ηλεκτρονικά μέσα ανταλλάσσουν μεταξύ τους δισεκατομμύρια άνθρωποι διαφόρων φυλών, εθνοτήτων, γλωσσών και καταγωγής. Παραδόσεις, έθιμα λογιών λογιών και εορταστικά προγράμματα βιώνονται με μοναδικό ενθουσιασμό. Και όλα αυτά στο όνομα της γέννησης του ιστορικού Ιησού, που συμπίπτει με την πρώτη απογραφή (Αυγούστου μοναρχήσαντος).

Αλλά, όμως, σοβαρότατη παράλειψη θα κάναμε αν δεν προχωρήσουμε στον ψυχωφελή λόγο και τρόπο της Γεννήσεως του Ιησού, που σημαίνει ΣΩΤΗΡ, σύμφωνα με τον Γαβριήλ προς τον μνηστήρα Ιωσήφ «και καλέσης το όνομα αυτού Ιησούν και Εμμανουήλ που σημαίνει μεθ' ημών ο Θεός», καθώς επίσης και τα λόγια του Αγγέλου προς τους ποιμένες: «Ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ»

Ας προσέξουμε λοιπόν αγαπητοί μας την «ευτέλεια του τόπου και τρόπου γέννησης του Θεανθρώπου». Διακρίνουμε το αίτιο της Θείας Σάρκωσης, που είναι η

δίδαχή της ταπείνωσης, ως πρώτο φάρμακο της αγιάτρευτης αρρώστιας μας, που είναι η υπερηφάνεια. Αυτό το λόγο της θεραπείας μας, που κρύβει η κάθοδος του Λόγου του Θεού, τον βλέπουμε, ως ανάγκη στον Προφήτη Ησαΐα: «Πάντες εξέκλιναν άμα δε και ηχρειώθησαν και ουκ έστιν ο ποιών χρηστεότητα έως ενός». Παρακαλεί δε ο ίδιος Προφήτης λέγων: «Κύριε κλίνων ουρανού και κατάβηθι, ότι ουκ έστι μάλαγμα – κατάπλασμα – ούτε επίδεσμος που ιαθείναι τους ανθρώπους». Τέλος, προλέγει ο Ησαΐας την κάθοδο – γέννηση του μόνου Ιατρού ψυχών και σωμάτων λέγων: «ότι παιδίον εγεννήθη ημίν υιός και εδόθη ημίν..., μεγάλης βουλής άγγελος...»

Με θεόπνευστο στοχασμό ο Άγιος Νεόφυτος ο έγκλειστος, ασκητής και γόνος της μαρτυρικής Κύπρου, του οποίου η σκήτη και στο όνομά του Ιερά Μονή υπάρχουν νοτιοδυτικά της Μεγαλονήσου, τα οποία η ενορία μας είχε την ευλογία να επισκεφθεί πριν 3 χρόνια, αυτός λοιπόν παίρνει το λόγο να μας απαριθμήσει φάρμακα και αγωγές θεραπευτικές, τα οποία βλέπει να φέρνει για το ανθρώπινο γένος προς θεραπείαν ανιάτων νόσων όπως: Πρώτον **καταλλακτήρια**, δηλ. συμφιλίωση Θεού και ανθρώπου. Δεύτερον **αξιωτήρια** διότι μπορούμε να γίνουμε πάλι τέκνα Θεού με ανάλογα πνευματικά βιώματα. Τρίτον **απαλλακτήρια** από το βαρύ φορτίο των αμαρτιών μας δια της μετανοίας. Τέταρτον **αναιρετήρια** του καθεστώτος του διαβόλου. Πέμπτον

φυγαδευτήρια δαιμονίων εκ του ανθρώπου δια προσευχής και νηστείας. Έκτον δεσμωτήρια, δηλαδή αποφυλάκιση του ανθρώπου, ζώντος και νεκρού εκ του σατανά. Έβδομον εξαναστήρια με δυνατότητα της εκ νεκρών Αναστάσεώς μας. Ογδοον παραδοτήρια κληρονομιάς της βασιλείας του Θεού την οποία δια της παρακοής απολέσαμε. Ένατον αποδοτήρια, δηλαδή την δυνατότητα θέωσης κατά χάρη Θεού, του ανθρώπου που καλλιεργείται δια βίου στην αρετή.

Αυτή την πνευματική ανάγνωση κάνει στη γέννηση του Χριστού, ως προς το τι δώρα - φάρμακα, αγιάτρευτης αρρώστιας μας έφερε και δίδαξε το νήπιο της Βηθλεέμ.

Με όλο μας το σεβασμό στο πρόσωπό σας, αγαπητοί μας, συμφωνούμε στις υπάρχουσες παραδόσεις των Χριστουγέννων, αλλά προχωρήσαμε στην ουσία και το αίτιον που έγινε η Θεία Σάρκωση με όσα ψυχοσωματικά μας οφέλη έφερε «ο Σωτήρ» του κόσμου, ο Ιησούς.

Επί όλων αυτών, αγαπητοί μας, σας ευχόμαστε Χριστιανικά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και ευλογημένο το νέο έτος 2017.

Με πατρική αγάπη
Οι εφημέριοι του Ι. Ναού