

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΓΙΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ
«**ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ**»

ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.agioiapistoloi.gr e-mail: agioi.apostoloi@gmail.com

τηλ. 210 8027738

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. ΠΡΟΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Μνήμη πάντων των απ' αιώνος θεόευαρεστών από Αδάμ άχρις Ιωσήφ Του μύστορος Της Υπεραίας θεοτόκου. Ομοίως και των προφητών και προφητιδων, εξαιρέτως δε Του προφήτου Δανιήλ και των ΑΐΩΝ Τριών Παίδων. Ιουλιανός και των συν αυτώ 500 μαρτύρων. θεμιστοκλέους μάρτυρος.

Έτος 7^ον Τεύχος 326

Μήνυμα Σπήλαιου της Βηθλεέμ.

«... Θεόδεκτον Σπήλαιον προετοιμάσθητι ή Βηθλεέμ έτοιμάσθητι... Δέχου ή Φάτνη σπαργανούμενον, βρέφος Χριστόν λύειν μέλλοντα τάς σειράς των πταισμάτων αγαθότητι». (Στιχηρόν εσπερινού 23 Δεκεμβρίου).

Προεόρτιος ο στίχος, όπως και τόσοι άλλοι, εν όψει της Μητρόπολης των εορτών της Γέννησης του Ιησού. Σαν να δίνει εντολή, με κάποιο τρόπο, ο υμνογράφος στους άψυχους χώρους: στην άσημη Βηθλεέμ, στο αφιλόξενο Σπήλαιο στην ευτελή Φάτνη, να προετοιμασθούν, να γίνουν «Θεόδεκτοι», για να σπαργανωθεί, ως βρέφος ο Θεός. Ο δε λόγος της επιλογής αυτής του Χριστού είναι: «...λύειν... σειράς πταισμάτων των ανθρώπων αγαθότητι». Δηλαδή με ένα δικό Του τρόπο, έμπρακτο και κατανοητό, θέλησε από αγάπη ο Κύριος, μεταξύ των άλλων, να μας διδάξει την ταπείνωση, ως κορυφαία των αρετών με σύμβολο το Σπήλαιο, η οποία απουσιάζει από τον άνθρωπο. Όλοι γνωρίζουμε την αξία της, όμως ελαχιστότατοι τη χρησιμοποιούν, με συνέπεια να φυγαδεύεται η ειρήνη από τον άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο το «επί γης ειρήνη» των Αγγέλων που συνοδεύει τη Θεία Γέννηση με το Σπήλαιο να συμβολίζει την ταπείνωση. Η βιωματική ταπείνωση φέρει τον καρπό της ειρήνης, της κατανόησης, της συναντίληψης, της συνύπαρξης και της συνδιαλλαγής των ανθρώπων.

Το Σπήλαιο υπάρχει και διδάσκει. Η έλλειψη της συνεννόησης μεταξύ των ανθρώπων γενικά και αυτή λειτουργεί πληθωρικά. Μεγάλοι και ισχυροί του κόσμου δεν μπορούνε να τα βρουνε. Κυβερνήτες και πολιτικοί βρίσκονται σε αντιπαράθεση συνεχώς. Παράγοντες της κοινωνίας και άλλοι, μέχρι το συζυγικό ζευγάρι και την οικογένεια, πάσχουν από τη ίδια παθογένεια, του εγωκεντρισμού. Με τα μάτια μας βλέπουμε το σύμβολο της ταπείνωσης, το σπήλαιο της Βηθλεέμ. Άραγε το κατανοούμε ή όχι και αν όχι τι μπορεί να φταίει; Σίγουρα ο κοντόφθαλμος άνθρωπος αλλά και εκείνοι που τον βοηθούν να μυωπάξει. Αυτοί που έχουν το πάνω χέρι και διαμορφώνουν πολιτισμούς παραμορφωμένους. Που αλλοιώνουν τα εθνικά ιδεώδη των λαών, πατρίδας και θρησκείας. Αυτοί μάς εμποδίζουν

να δούμε και το πραγματικό μήνυμα του Σπηλαίου. Η ειρηνοποιός αρετή της ταπείνωσης, ως διδαχή χάνεται στο φόντο του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πλατείας και του σπιτιού μας, που το επινόησαν οι «εκπολιτιστές». Οι ευχές και τα δώρα με τη γαλοπούλα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι εμπόδιζαν να δούμε την ουσία της προσφοράς του Σπηλαίου. Η διασκέδαση, το «ρεβεγιόν», η απόλαυση, η χαρτοπαιξία και η ηδονή θολώνουν τον ανθρώπινο ορίζοντα. Οι παραγωγοί ειδών για τα Χριστούγεννα, οι έμποροι και διάφοροι κερδοσκόποι ακυρώνουν τη γνώση και την όραση του Σπηλαίου και του Θείου Βρέφους και όσα κομίζουν στην ανθρώπινη τραγωδία. Αντί να δούμε το νήπιο νηφάλια, νηπιάζουμε εμείς από τη μέθη της τεχνητής χριστουγεννιάτικης υποκουλτούρας, που αποπροσανατολίζει τους λαούς από το πραγματικό και αιώνιο συμφέρον του ανθρώπου.

Είναι τυχαίο ότι στη χριστιανική Ελλάδα -καθώς λαός και πολιτικοί ευρίσκονται σε βαθειά οικονομική κρίση- κορυφώνεται χριστουγεννιάτικα με επίπλαστο τρόπο η κρίση της πολιτικής αντιπαράθεσης; Πώς θα λάμψει ο νους του Έλληνα Χριστιανού που σε λίγο θα ακούσει τη χριστουγεννιάτικη καμπάνα και πώς θα πάει στο ναό με έντεχνα θολωμένη τη σκέψη; Πώς να προσευχηθεί για να γαληνέψει; Πάντοτε τις άγιες τούτες μέρες και το Πάσχα κάτι θα μας «ρίξουν» αντί- χριστιανικό για να μας αφιονίσουν με ανούσια πράγματα, τότε με τη Μαγδαληνή και τότε με τον «απατεώνα Ναζωραίο» ή με κάποιο εκκλησιαστικό σκάνδαλο ή παράπτωμα μεμονωμένου κληρικού.

Όσοσο αγαπητοί μας, με τις σκέψεις μας αυτές δεν απευθυνόμαστε στους πολλούς και μεγάλους για να ακούσουν, να δουν το σπήλαιο και να αλλάξουν κάτι. Αν κάτι τέτοιο μπορούσαν να το κάνουν τα δύο χιλιάδες χρόνια ήταν αρκετά να το είχαν κάνει. Ο λόγος μας εδώ απευθύνεται στον ενορίτη, ως λόγος της Εκκλησίας, που μπορεί να λέγει ακόμα την καθαρή αλήθεια. Δεν είναι λοιπόν αργά και σήμερα να δούμε το σπιτικό μας που υποφέρει από έλλειψη συνεννόησης και γαλήνης. Άλλωστε, η συνταγή θεραπείας της προσωπικής μας παθογένειας βρίσκεται και προσφέρεται συνεχώς από το σπήλαιο της Βηθλεέμ (μέσω της ταπείνωσης). Η φιλαυτία μάς αιχμαλωτίζει και πρέπει να το δούμε καθαρά.

Τονίστηκε ότι πρώτη και μεγαλύτερη αρετή είναι η αγάπη στον Θεό και τον άνθρωπο. Επομένως, πώς αναιρείται εδώ και μπαίνει πρώτη η ταπείνωση; Απλούστατα καλοί μας άνθρωποι, μοιράζοντας την αγάπη μας προς τον Θεό και τον πλησίον, μειώνουμε την φίλαυτη μέριμνα και συρρικνώνουμε τον εγωκεντρισμό μας. Η εγωιστική μας σμίκρυνση αδειάζει μέσα μας χώρους για να χωρέσει και άλλος, ακόμα και ο Θεός. Η εγωπάθεια μας αποκλείει οριστικά τον άλλον στην ύπαρξη για συνύπαρξη. Στον ταπεινό χωρούν όλοι και αυτός χωράει σε όλους. Ο συμμαζεμένος με την ταπείνωση χωράει να περάσει τη «στενή πόλη της Βασιλείας του Θεού». «Μακάριοι οι ταπεινοί», η πόρτα του ουρανού δεν ανοίγει στον μορφωμένο, εγγράμματο και σοφό, με υπερηφάνεια γεμάτο.

«Υπερηφάνοις αντιτάσσεται», ούτε η λογική φτάνει στη γνώση της ουσίας του Θεού. Στον ταπεινό ανοίγει μόνη της η πόρτα και φανερώνεται μόνος του ο Θεός. Όπως συμβαίνει στην πόρτα που δεν πιάνουμε τη χειρολαβή και ανοίγει μόνη της με φωτοκύτταρο. Ο Θεός αποκαλύπτεται δεν τον αποκαλύπτουμε. Γι' αυτό και ο Χριστιανισμός είναι αποκάλυψη που έγινε τούτες τις μέρες στο ασήμαντο χωριό, στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ενώ είχε γίνει η προαναγγελία της Γέννησης του Θεανθρώπου κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, στο κακόφημο χωριό της Ναζαρέτ.

Αγαπητοί μας, με τούτες τις σκέψεις μας και οι τρεις πατέρες του Ναού της ενορίας μας σας ευχόμαστε με τα πιο ειλικρινή μας αισθήματα όλοι σας, χωρίς καμία εξαίρεση, να περάσετε χριστιανικά τις άγιες ημέρες και η καινούργια χρονιά να μας βρει με ταπείνωση και μετάνοια που ελκύει το έλεος του «έν Βηθλεέμ σαρκωθέντος καί έν φάτνη ανακληθέντος, Σωτήρος ήμῶν... λύειν σειράς παισιμάτων τῶν ἀνθρώπων ἀγαθότητι»._

Με πατρική αγάπη

Αρχιμ. π. Ευστράτιος
Δελατόλας

Πρωτοπρεσβ. π. Ευστράτιος
Φελέκης

Ιεροδ. π Στυλιανός
Ποθητός

Πρόγραμμα Αγίου Δωδεκαημέρου 2014

23 Δεκεμβρίου	Τρίτη	8 μ.μ. – 1:00 π.μ. Ιερά Αγρυπνία. Όρθρος, Μεγάλες Βασιλικές Ώρες των Χριστουγέννων, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Χριστουγέννων, Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Θα ομιλήσει ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολογιώτατος Αρχ. π. Νικάνωρ Καραγιάννης.
24 Δεκεμβρίου	Τετάρτη	7:30 – 9:30 π.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Χριστουγέννων μετά Θείας Λειτουργίας Μεγάλου Βασιλείου. Αγίας Ευγενίας.
25 Δεκεμβρίου	Πέμπτη	5 – 8:30 π.μ. Όρθρος της εορτής και εν συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Η κατά σάρκα Γέννηση του Χριστού. 9- 10:15 π.μ. Β' Θεία Λειτουργία. 5 μ.μ. Εσπερινός.
26 Δεκεμβρίου	Παρασκευή	7 – 10:30 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου. 5 μ.μ. Εσπερινός.
27 Δεκεμβρίου	Σάββατο	7-9:30 π.μ. Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου. 5 μ.μ. Εσπερινός.
28 Δεκεμβρίου	Κυριακή	7-11:00 π.μ. Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Θα προεξάρχει και θα ομιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχ. π. Γρηγόριος Λιέπουρης διευθυντής του ιδιαιτέρου γραφείου του Σεβασμιωτάτου. Κυριακή μετά της Χριστού Γεννήσεως. 5 μ.μ. Εσπερινός

29 Δεκεμβρίου	Δευτέρα	7:30 – 9:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Των Αγίων 14000 νηπίων. Θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου Των Αγίων νηπίων. 5 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά Θείου κηρύγματος. Αγίου Γεδεών του καρακαλλινού του εν Τυρνάβω.
30 Δεκεμβρίου	Τρίτη	7:00 – 9:30 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος. Αγίου Γεδεών του καρακαλλινού του εν Τυρνάβω. 5 μ.μ. Εσπερινός.
31 Δεκεμβρίου	Τετάρτη	7:00 π.μ. – 9:00 π.μ. Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Απόδοση Εορτής των Χριστουγέννων. Μελάνης οσίας της Ρωμίας. 9:00 μ.μ. – 1 π.μ. Ιερά Αγρυπνία. Βασιλείου του Μεγάλου. Περιτομή του Κυρίου. Προσκύνηση Ιερού Λειψάνου Αγίου Βασιλείου.
1 Ιανουαρίου	Πέμπτη	7:00 – 10:30 π.μ. Όρθρος της εορτής και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Δοξολογία επί το Νέο Έτος – Κοπή Βασιλόπιτας. Προσκύνηση Ιερού Λειψάνου Αγίου Βασιλείου. 5 μ.μ. Εσπερινός.
2 Ιανουαρίου	Παρασκευή	7-9:30 π.μ. Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Αγίου Σεραφεΐμ του Σάρωφ. Θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου. 5 μ.μ. Εσπερινός
3 Ιανουαρίου	Σάββατο	7 – 9:30 π.μ. Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Ανακομιδή Ιερού Λειψάνου Αγίου Οσιομάρτυρος Εφραίμ του Νέου. 5 μ.μ. Εσπερινός.
4 Ιανουαρίου	Κυριακή	7-10:30 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θ. Λειτουργία μετά Θείου κηρύγματος. Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικηφόρου. 5 μ.μ. Εσπερινός - Μεγάλες και Βασιλικές Ωρες των Θεοφανείων.
5 Ιανουαρίου	Δευτέρα	7-10:00 π.μ. Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Ακολουθία Αγιασμού. 5 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Θεοφανείων.
6 Ιανουαρίου	Τρίτη	6:30 – 10:30 Όρθρος της Εορτής και εν Συνεχεία Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Ακολουθία Μεγάλου Αγιασμού. Τα Άγια Θεοφάνεια. 5 μ.μ. Εσπερινός.
7 Ιανουαρίου	Τετάρτη	7 – 10:00 π.μ. Όρθρος της Εορτής και εν συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος. Η Σύναξη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
8 Ιανουαρίου	Πέμπτη	7 – 9:30 π.μ. Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου.

Ο Αγιασμός των Θεοφανείων στα σπίτια θα πραγματοποιηθεί 5,6,7 Ιανουαρίου 2014 κατόπιν συνεννοήσεως στο γραφείο του ναού.