

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΓΙΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΟΥ

# ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.agioiapostoloi.gr e-mail: agioi.apostoloi@gmail.com τηλ. 210 8027738

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΤΟΣ 5<sup>ο</sup>  
ΤΕΥΧΟΣ 194



## ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ορθοδοξίας)

Ιωάν. Α΄ 44-52

Υπό Δημητρίου Φαραστέλη-Θεολόγου

Την Α΄ Κυριακή των Νηστειών η Εκκλησία μας πανηγυρίζει το θρίαμβό της. Η ορθοδοξία γιορτάζει τη νίκη της. «Ζώντες και τεθνεώτες», θριαμβεύουσα και

στρατευόμενη Εκκλησία, όλο δηλαδή το σώμα του Χριστού πνευματικά γιορτάζει. Η νίκη αυτή περιγράφεται στο «Συνοδικό της ορθοδοξίας», που διαβάζεται κατά τη λιτανεία των Αγίων εικόνων. ( Το Συνοδικό είναι η συνέχεια του Συμβόλου της Πίστεως. Άρχισε να συντάσσεται στη Σύνοδο του 843, που έγινε η αναστήλωση των Αγίων Εικόνων και ολοκληρώθηκε τον 14<sup>ο</sup> αιώνα). Εκεί φαίνεται ποια είναι η ορθοδοξία. Ορθοδοξία είναι ο νέος τρόπος ζωής και ύπαρξης, που μπήκε στην ιστορία με τη σάρκωση του αιωνίου Λόγου , του Θεού.

Γιορτάζει και πανηγυρίζει, λοιπόν, η ορθοδοξία για την αναστήλωση των ιερών εικόνων, γεγονός που συνέβη το 843 μ. Χ. στο Βυζάντιο, χάρις στην αποφασιστική συμβολή της αυτοκράτειρας και μετέπειτα αγίας Θεοδώρας, συζύγου του αυτοκράτορα Θεοφίλου. Αναφέρομαι στην εικονομαχική διαμάχη, που συντάραξε την Εκκλησία μας για περισσότερα από 100 χρόνια. Έγιναν φοβερές διώξεις μεταξύ των εικονομάχων και των εικονολατρών. Πολύ μεγάλες πατερικές μορφές ανέλαβαν να υπερασπίσουν την ορθόδοξη πίστη. Έτσι το 787 μ. Χ. συγκλήθηκε η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος, η οποία με καθαρότητα και ακρίβεια διατύπωσε την οφειλόμενη τιμή στις ιερές εικόνες.

Στη Σύνοδο αυτή επίσης διευκρινίστηκαν κι άλλα δυσνόητα σημεία της χριστιανικής πίστης, ώστε να έχουμε πλήρη και κρυστάλλινη εικόνα του ορθόδοξου δόγματος κι έτσι να μιλάμε για θρίαμβο της ορθοδοξίας μας. Σήμερα είναι αποδεκτή η λατρεία των αγίων μας δια μέσου των εικόνων. Ακόμη και ο Χριστός μπορεί να εικονισθεί, διότι ενανθρωπίστηκε. Όποιος αρνείται την εικόνιση του θείου προσώπου του Χριστού αρνείται ουσιαστικά την ανθρωπινή φύση Του.

Εναντίον των εικόνων και των αγίων και ιδιαίτερα στην εικόνιση του Χριστού στρέφονται σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά ή σπουδαστές των γραφών ή χιλιαστές, οι οποίοι βρίσκονται σε φοβερή πλάνη. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί πρέπει να προσέχουν να μη μολυνθεί η πίστη τους από τη διδασκαλία αυτών των αιρετικών, που εισβάλλουν πολλές φορές και μέσα στα σπίτια μας με διάφορα προσχήματα.

Δυο μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, μας λένε επιγραμματικά για την προσκύνηση των αγίων εικόνων: α) **Μέγας Βασίλειος** «η της εικόνας τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει» και β) **Ιωάννης Δαμασκηνός** « προσκυνούμεν δε ταις εικόσιν ου τη ύλη προσφέροντες την προσκύνησιν, αλλά δι' αυτών τοις εν αυταίς εικονιζόμενοις».

Σήμερα, λοιπόν, μακαρίζονται οι Άγιοι και οι πιστοί όλων των αιώνων, γιατί μας διέσωσαν την «εν Χριστώ υπαρκτική Αλήθεια» (Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός), δηλαδή τον τρόπο ζωής, που οδηγεί στη θέωση και στη σωτηρία. Πιο πάνω κατέκριναν τους αιρετικούς μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά και όλους τους αιρετικούς και νοθευτές της θείας Αποκαλύψεως. Δεν το έκανα από εκδήλωσημισαλλοδοξίας, αλλά για προστασία των χριστιανών από κάθε τι, που αλλοιώνει τη γνησιότητα της χριστιανικής υπάρξεως και εμποδίζει τη θέωση και τη σωτηρία μας.

Η Κυριακή της ορθοδοξίας δεν είναι απλά ένας πανηγυρισμός, αλλά και μια υπόμνηση σε κάθε ορθόδοξο χριστιανό, πως ο κόσμος μας, η κοινωνία μας,

περιμένουν ακόμη το Χριστό , είτε γιατί δεν Τον γνώρισαν ακόμη , είτε Τον γνώρισαν μεν, αλλά όπως τον παραμόρφωσε και τον αλλοίωσε η αίρεση και η κάθε λογής πλάνη, είτε Τον γνωρίζουν αμυδρά, χωρίς να προσπάθησαν ποτέ να Τον γνωρίσουν αληθινά και να Τον συναντήσουν κάποια στιγμή προσωπικά.

Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε αληθινά το Χριστό; Η σημερινή ευαγγελική περικοπή μας δίνει το ερέθισμα να κάνουμε μια προσπάθεια για να συναντήσουμε το Χριστό: **«Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτό, όν έγγραψε Μωυσής εν τω νόμω και οι προφήται, ευρήκαμεν Ιησούν τον υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ...».**

Πώς όμως ο Φίλιππος ήταν τόσο βέβαιος ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας; Πώς πείστηκε μέσα από μια σύντομη γνωριμία γι' αυτό; Τι είδε μέσα σε λίγες ώρες; Ο Φίλιππος είδε το ακτινοβόλο πρόσωπο του Κυρίου, που τον ενέπνευσε. Και μόνο η θέα του προσώπου Του αρκούσε για να πιστέψει και να τον ακολουθήσει! Είμαστε όλοι δημιουργήματα του Θεού, γι' αυτό μέσα μας υπάρχει πάντα η επιθυμία να Τον γνωρίσουμε. Υπάρχει διακαής πόθος να τον συναντήσουμε. Ο προφητάναξ Δαβίδ παρομοιάζει αυτόν τον πόθο με τη δίψα του ελαφιού: **«Όν τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς σε, ο Θεός μου»** (Ψαλ.41,2). Ο πόθος αυτός συγκλόνιζε, όπως φαίνεται και την καρδιά του Φιλίππου και να που σήμερα αξιώθηκε να Τον γνωρίσει. Ασφαλώς τον πόθο αυτόν για γνωριμία του με το Θεό του Φιλίππου τον έχουμε κι εμείς. Όλοι μας θέλουμε να γνωρίσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ομολογώ με ταπεινότητα , ότι μετά από τόσα χρόνια ζωής και αγωνιώδους αναζήτησης ακόμη δεν Τον συνάντησα, ίσως γιατί δεν τον γνώρισα αρκούντως. Θα προσπαθήσω όμως όσο ζω να Τον συναντήσω.

Πώς , λοιπόν, μπορούμε να γνωρίσουμε αληθινά και να συναντήσουμε προσωπικά το Χριστό; Η ταπεινή μου πένα θα προσπαθήσει να βρει τον τρόπο, που τόσα χρόνια αναζητά:

### 1) Μέσα στην Εκκλησία.

Ο Χριστός είναι ο ιδρυτής και η κεφαλή της Εκκλησίας. Όποιος θέλει να πλησιάσει και να γνωρίσει τον αρχηγό της Εκκλησίας, πρέπει να γίνει στρατιώτης Του, οπλίτης της στρατεύομενης Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι κιβωτός σωτηρίας. Είναι φανερό πως ευρισκόμενοι μακριά από την Εκκλησία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Χριστό. Γνωρίζουμε όλοι πως έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Σημαίνει ακόμη ότι είμαι μέλος της Εκκλησίας, επειδή έχω πάρει το λυτρωτικό βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι προϋπόθεση σωτηρίας, όπως μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος: **«Ο πιστεύσας και βαπτισθείς, σωθήσεται...»** ( Μάρκ. 16,16). Είμαι μέλος της Εκκλησίας σημαίνει ακόμη ότι ζω τη ζωή της Εκκλησίας. Εκκλησιάζομαι, προσεύχομαι, λατρεύω το Θεό, μετέχω στη μυστηριακή ζωή της, εξομολογούμαι και κοινωνώ το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού.

### 2) Μελετώντας την Αγία Γραφή.

Η Αγία Γραφή μέσα από τις σελίδες της φανερώνει την αλήθεια για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Επομένως για να γνωρίσουμε το Χριστό πρέπει να μελετούμε τακτικά το ιερό αυτό βιβλίο της πίστης μας. Ένας σοβαρός λόγος, που αγνοούμε το Χριστό, είναι που δε μελετούμε το λόγο Του. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζοντας την αξία της μελέτης των Γραφών μας λέγει: «**Μεγάλη ασφάλεια προς το μη αμαρτάνειν των Γραφών η ανάγνωσις. Μέγας κρημνός και βάραθρον βαθύ Γραφών η άγνοια, μεγάλη προδοσία σωτηρίας το μηδένα από των θείων Γραφών ειδέναι νόμον.**»

### 3) Ακολουθώντας το μονοπάτι της αγάπης.

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει: «**Όποιος αγαπά έχει γεννηθεί από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό. Όποιος δεν αγαπά δεν γνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη**» (Ιωάν.α΄4,8). Το μονοπάτι της αγάπης μας το έδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Ενανθρωπίστηκε, δίδαξε, σταυρώθηκε από αγάπη για τον άνθρωπο. Από το ύψος του Σταυρού μας καλεί να αγαπήσουμε τους άλλους: «**Ει ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και ημείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν**» (Ιωάν.α΄ 4-11). Στα πρόσωπα των συνανθρώπων μας πρέπει να βλέπουμε το Χριστό. Την προηγούμενη Κυριακή έγραφα πως ο ίδιος ο Κύριος μας δείχνει αυτόν το δρόμο: «**Εφ' όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε**» ( Ματθ.25,40). Η αγάπη θα μας οδηγήσει πιο γρήγορα στη συνάντηση της ζωής μας με το Χριστό.

### 4) Προσευχόμενοι με θέρμη.

Η προσευχή είναι η ζωντανή επικοινωνία με το Θεό. Στην επικοινωνία μας αυτή γνωρίζουμε καλύτερα το Χριστό, ερχόμαστε πιο κοντά Του. Η καθημερινή ατομική προσευχή και ιδιαίτερα η κοινή προσευχή στην Εκκλησία μας ανακουφίζει από ψυχικούς πόνους και μας οδηγεί στην ποθητή συνάντηση με τον Κύριο.

Μέσα στην ορθόδοξη Εκκλησία, πιστά μέλη κι εμείς, θα ζούμε καθημερινά τους ανοικτούς ουρανούς, όπως μας το υπέδειξε ο Κύριος στη σημερινή ευαγγελική περικοπή: «**Αμήν αμήν λέγω υμίν, απ' άρτι όψεσθε τον ουρανόν ανεωγότα και τους αγγέλους του θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον υιόν του ανθρώπου**» (Ιωάν. Α΄52). Μέσα στην ορθόδοξη Εκκλησία κάθε πιστός μπορεί να έχει αυτή την εμπειρία των ανοικτών ουρανών. Αυτούς τους ουρανούς τους άνοιξε ο Κύριος με την ενανθρώπισή Του, το κοσμοσωτήριο έργο Του, το πάθος Του, την Ανάστασή Του και την Ανάληψη. Αυτόν το δρόμο της θέωσης μπορεί να βαδίζει πλέον κάθε πιστός μόνο μέσα στη ΜΙΑ αληθινή Εκκλησία του Χριστού, την ορθόδοξη. Μόνο μέσα από την ορθοδοξία μπορούν οι πιστοί να δέχονται τη χάρη του Χριστού, να κοινωνούν το Σώμα και το Αίμα Του, να επικοινωνούν με τους αγίους και τους αγγέλους, να προσεγγίζουν τον ίδιο το Χριστό.

**Ορθοδοξία Για πάντα και δια πάντα!**