

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΗΛΙΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΨΩΦΟΥ
ΕΠΙΘΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΜΑΘΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ. 210 8027738 e-mail: agioi.apostoloi@gmail.com
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 Δεκεμβρίου 2010 ΕΤΟΣ 3^{ον} ΤΕΥΧΟΣ 137



Απολυτίκιον, Προεόρτιον

Ἦχος δ' Κατεπλάγη Ἰωσήφ

Ἐτοιμάζου Βηθλεέμ, ἤνοικται πᾶσιν ἡ Ἐδέμ. Εὐτρεπίζου Ἐφραθᾶ, ὅτι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, ἐν τῷ Σπηλαίῳ ἐξήνθησεν ἐκ τῆς Παρθένου· Παράδεισος καὶ γάρ, ἡ ἐκείνης γαστήρ, ἐδείχθη νοητός, ἐν ᾧ τὸ θεῖον φυτόν, ἐξ οὗ φαγόντες ζήσομεν, οὐχὶ δὲ ὡς ὁ Ἀδὰμ τεθνηξόμεθα· Χριστὸς γεννᾶται, τὴν πρὶν πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα.

Προλογίζοντας τό πρόγραμμα ἀκολουθιῶν τοῦ δωδεκαημέρου

Πασίγνωστος, παγκόσμιος κί ἄκρως ἐντυπωσιακός ὁ ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων ποῦ γίνεται ἐδῶ καί ἑκατοντάδες χρόνια, μέ τρόπο ἀπαρέγκλιτον, ἀναστατώνοντας, στήν κυριολεξία, τόν πλυθυσμὸ ὀλοκλήρου τοῦ πλανήτη.

Πρώτη ματιὰ στή φυσικὴ διάσταση τῶν γεγονότων τῆς Βηθλεὲμ ὀδηγεῖ τὴ σκέψη μας, ὅτι εἴμαστε παράλογοι, ὡς πρὸς τὴν ἔκταση καί τὸ μέγεθος τοῦ ἑορτασμοῦ. Διότι στὸ κάτω-κάτω, τί ἀκριβῶς γιορτάζουμε; Ἀπλά, τὴ Γέννηση ἑνὸς βρέφους σε ἓνα γῶρο ποῦ ἦταν μονο γιὰ ζῶα, ἀπὸ μία ἀνήλικη, ἀγράμματη καί ἄσημη, κατὰ κόσμον, ἐβραιοπούλα, κόρη μιᾶς ἀπλοϊκῆς ἀγροτικῆς οἰκογένειας, τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας. Τὸ γεγονὸς τοῦτο τὸ ἀπομνημόνευσε ἡ ἱστορία καί ἔκθαμβος τὸ εἶδε ὁ ἄνθρωπος. Ὁ δὲ πανδαμάτωρ χρόνος οὔτε τὸ ἄγγιξε. Μήπως ὁμως κάνουμε λάθος; Μήπως ὑπερβάλλουμε καί βρισκόμαστε σὲ πλάνη κάποιου παραλογισμοῦ;

Ἀσφαλῶς ὄχι. Διότι πέραν τοῦ φυσικοῦ καί ἱστορικοῦ πλαισίου τοῦ Σπηλαίου τῆς Βηθλεὲμ, μέ ὅ,τι συνέβη σὲ αὐτό, παραμένει τὸ ζητούμενο. Ποιὰ Γέννησε Ποῖον; Αὐτὸ τὸ ζητούμενο, εἶχε σοβαρὲς ἐνδείξεις ἢ ἀνθρώπινη διάνοηση, ὥστε νὰ τὸ ἐρευνήσει. Γι' αὐτὸ καί ἔκτοτε παγίωσε τὴν πεποιθήση, ὅτι στὸ Σπήλαιο «ἐτελεσιουργήθη Μυστήριον μέγα μέ ἀπόλυτη σιωπή».

Τόσο πρὶν ἀπὸ τὴ Γέννηση ἐκείνη, ὅσο καί μετὰ ἦρθαν στὸ φῶς τῆς γνώσης συγκλονιστικὲς ἀποκαλύψεις, ποῦ ἀφοροῦσαν εἰς τὴν εὐεργετικὴν σημασίαν τῆς Γέννησης Ἐκεῖνου τοῦ βρέφους διὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος, δικαιολογόντας ἔτσι ἀπόλυτα αὐτοῦ τοῦ εἶδους τὸν ἑορτασμόν. Εἶναι νομίζω δόκιμο καί ἐπίκαιρο νὰ θυμηθοῦμε τί εἶπε ὁ προχριστιανικός χρησιμολογικός λόγος μέ τὸ στόμα Σιβύλλης τῆς Κυμαίας τὸ 280 π.Χ. καί ποῦ ἔχει σχέση μέ Ἐκεῖνο τὸ Βρέφος, τὸν ΙΗΣΟΥΝ. «Δὴ τότε καί μεγαλεῖο Θεοῦ παῖς ἀνθρώποισι ἤξει σαρκοφόροις θνητοῖς, ὁμοιούμενος ἐν γῆ. Τέσσερα φωνήεντα φέρει τὰ δ' ἄφωνα. Ὅκτὸ γὰρ μονάδας, τόσας δεκάδας, ἤδη ἑκατοντάδας ὀκτώ, ἀπιστοτέροις ἀνθρώποις τούνομα δηλώσει». Ὅντως τὸ ὄνομα τοῦ Βρέφους τῆς Βηθλεὲμ, ΙΗΣΟΥΣ, ἐπαληθεύει ἀπόλυτα τὸν μόλις πιὸ πάνω Χρησμόν. Πλεῖστα δὲ ἄλλα

προφητικά και χρησιμολογικά συμπύκνουν και συνοδεύουν τὸ ὑπέρολογο Μυστήριον, ποὺ συνέβει ἐκεῖνο τὸ ἱστορικὸ βράδυ στὴ Βηθλεὲμ.

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία βάσει τῶν ἀποκαλυπτικῶν αὐτῶν στοιχείων, μὲ λόγο πεζὸ καὶ ὑμνολογικὸ, διατυπώνει τὴν οὐσία αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου. Στὸ Σπήλαιον τῆς Βηθλεὲμ «ἐτελεσιουργήθη Μυστήριον ἐν μεγίστῃ σιωπῇ». «Τὸ Θεῖον, τὸ ἄπειρον ἐχώρησεν εἰς τὸ πεπερασμένον». «Ὁ ἀναρχος ἄρχεται καὶ σαρκοῦται ὁ ἄσαρκος». Τὸ δεῦτερον πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος «ὃ ἦν διέμεινε, Θεὸς ὢν ἀληθινὸς καὶ ὃ οὐκ ἦν προσέλαβεν, ἄνθρωπος γενόμενος διὰ φιλανθρωπίαν». Καὶ ἡ ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς συμπληρῶναι λέγοντας: «Ὁ ἀχώρητος πῶς ἐχώρηθη ἐν γαστρὶ;» ὃ ἐν κόλποις τοῦ πατρὸς πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς μητρὸς;» Τὴν οὐσία αὐτῆς τῆς Γέννας, με τρόπο λακωνικὸ τὴν ὀνομάζει ὁ ἱερός Δαμασκηνός: «Τὸ πάντων καινὸν καινότατον ὑπὸ τὸν ἥλιον». Ὁ δὲ ἱερός Χρυσόστομος γράφει: «Τὸ μυστήριον τοῦτο σιωπῇ τιμάσθω» καθότι «Τί γὰρ μείζον τοῦ γενέσθαι τὸν Θεὸν ἄνθρωπον;»

Παράλογος φάνηκε, στὴν ἀρχὴ τοῦ κεμένου αὐτοῦ, ὁ τόσος ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων, σὲ σχέση με ἐκεῖνο τὸ ἀπλοϊκὸ φυσικὸ γεγονός, ποὺ διαδραματίστηκε στὸ Σπήλαιον τῆς Βηθλεὲμ. Ἡ οὐσία ὅμως ἐκείνων, ποὺ συνέβησαν, συνιστοῦν καὶ ἐπέβαλαν αὐτόν τὸν ἑορτασμόν. Παράλογος καὶ ἀσυμβίβαστος παραμένει ὁ ξενόφερτος τρόπος ἑορτασμοῦ, ἀπὸ πολλοὺς καὶ διαφορῶν, με τὴν ὑπερεμπορικότητα, τὴν ὑπερκατανάλωση, τὸν ὑπερκορεσμόν μας σὲ ὕλη, τὰ δένδρα, τὸ ρεβεγιόν, τὴ χαρτοπαιξία, τὰ τουριστικὰ ταξίδια (με ἑορτοδάνεια;) καὶ τόσα ἄλλα ἀνούσια καὶ ἄσχετα με τὸ νόημα τοῦ Μυστηρίου, τῆς «Μητροπόλεως τῶν ἑορτῶν,» ὅπως ὠνόμασε αὐτὴν ὁ ἱερός Χρυσόστομος.

Ἀγαπητοί μας

Οἱ σύντομες καὶ ἀπλές τοῦτες σκέψεις ἄς ἀποτελέσουν ἐρέθισμα αὐτοπερισυλλογῆς καὶ βαθύτερου προσωπικοῦ μας στοχασμοῦ τοῦ Θείου μυστηρίου, ἐν ὄψει τῶν ἁγίων ἡμερῶν. Εἴθε ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ βρέφους πλούσια νὰ συνοδεύει τὴν καθημερινότητά μας καὶ κατὰ τὸ νέο ἔτος 2011, διὰ νὰ πρυτανεύσουν σκέψεις ἐν Χριστῷ καὶ ἐπιλογὲς ψυχοφελεῖς γιὰ μᾶς πρὸς δόξαν Ἐκείνου.

Μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ ἐκτίμηση

οἱ ἱερεῖς, οἱ ἐπίτροποι, οἱ συνεργάτες καὶ ἡ συντροφιά τῶν νέων τῆς ἐνορίας μας, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πεύκης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2010

Από 23^η Δεκεμβρίου έως 7^η Ιανουαρίου

- **Πέμπτη 23^η Δεκεμβρίου** (Αγίων Δέκα μαρτύρων Κρήτης)

7:30-9:30 Όρθρος –Θεία Λειτουργία.

6 μ.μ. Μεγάλες Βασιλικές Ώρες τών Χριστουγέννων. Όρθρος Αγίας Εύγενίας

- **Παρασκευή 24^η Δεκεμβρίου** (Αγίας Εύγενίας) (παραμονή)

7:30-09:30 π.μ. Μέγας Πανηγυρικός Έσπερινός

Χριστουγέννων – Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. **(πρωί)**

- **Σάββατο 25^η Δεκεμβρίου** (Η Γέννησις του Χριστού)

5:00 – 8:30 π.μ. Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία

5:00 μ.μ. Έσπερινός

- **Κυριακή 26^η Δεκεμβρίου** (Μετά την Χριστού Γέννηση. Η Σύναξη τής Θεοτόκου)

7:00 π.μ. Όρθρος και έν συνεχεία ή άρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία του **Άγιου Ίακώβου του Άδελφοθέου** στην όποία θά προεξάρχει και θά όμιλήσει ό Πανοσιολογιώτατος Αρχ. π. Γρηγόριος Λιέπουρης

6:30 μ.μ. Χριστουγεννιάτικη έορτή νεανικών συντροφιών του ιερού ναού μας στο πνευματικό μας κέντρο.

5:00 μ.μ. Έσπερινός

- **Δευτέρα 27^η Δεκεμβρίου** (Αγ Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου)

7:30 - 9:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

- **Τετάρτη 29^η Δεκεμβρίου** (Τών υπό Ήρώδου άνααιρεθέντων 14.000 νηπίων)

7:30 - 9:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

- **Παρασκευή 31^η Δεκεμβρίου**

5:30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Έσπερινός Πρωτοχρονιάς - Άγιου Βασιλείου.

- **Σάββατο 1^η Ιανουαρίου** (Περιομή Ίησοϋ Χριστοϋ, Αγ. Βασιλείου).

7:00 – 10:30 π.μ. Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου –

Δοξολογία επί τῷ Νέῳ Έτει - Κοπή Βασιλόπιτας. Θά προεξάρχει και θά όμιλήσει ό Πανοσιολογιώτατος Αρχ. π. Έμμανουήλ Καλύβας.

5:00 μ.μ. Έσπερινός

- **Κυριακή 2^η Ιανουαρίου** (πρό τών Φώτων)

7:00 – 10:30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία.

- **Τρίτη 4^η Ιανουαρίου**

6:00 μ.μ. Μεγάλες και Βασιλικές Ώρες τών Θεοφανείων-Όρθρος **(άπόγευμα)**

- **Τετάρτη 5^η Ιανουαρίου** (παραμονή)

7:00 – 9:30 π.μ. Μέγας Πανηγυρικός Έσπερινός Θεοφανείων.

Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου, άκολουθία Άγιασμοϋ. Θά προεξάρχει και θά όμιλήσει ό Πανοσιολογιώτατος Αρχ. π. Νικάνωρ Καραγιάννης ιεροκήρυξ της Ι.

Μητροπόλεώς μας

- **Πέμπτη 6^η Ιανουαρίου** (Τά Άγια Θεοφάνεια)

6:30 – 10:30 π.μ. Όρθρος – Πανηγυρική Θ. Λειτουργία – άκολουθία Μ. Άγιασμοϋ.

5:00 μ.μ. Έσπερινός

- **Παρασκευή 7^η Ιανουαρίου** (Σύναξη Ίωάννου Προδρόμου)

7:00 – 10:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Όσοι έπιθυμείτε νά περάσουν οι Ίερείς από τό σπίτι σας γιά νά άγιάσουν μέ τόν Άγιασμο τών Θεοφανείων, μπορείτε νά τό δηλώσετε στό γραφείο του Ίεροϋ Ναοϋ.