



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΚΟΠΟΥ

Αριθμ. πρωτ. 142

Ἐν Κηφισιᾷ τῇ 11^ῃ Μαρτίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ' ἀριθμ. 57

Ἄγαπητοί μου χριστιανοί,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ καὶ ὡριαίνετε,

Μέ τήν παροῦσα Ἐγκύκλιο μου ἐπιθυμῶ νά ἐπιχοινωνήσω γιά
ἄλλη μία φορά μαζί σας μέσα στήν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς, μέ ἀφορμή τίς τελευταῖς ἔξελίξεις ἀναφορικά μέ τήν
ἔξαπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τόν ἐντοπισμό κρουσμάτων καὶ στήν
χώρα μας καὶ νά σᾶς ἐνημερώσω γιά τά κάτωθι:

Ἡ Ἐκκλησία μέσα στό διάβα τῶν αἰώνων ἀντιμετώπισε πολλές
λοιμικές ἀσθένειες. Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά! Καὶ μέ τά πνευματικά
μέσα πού διαθέτει (προσευχή, λειτουργίες, παρακλήσεις, δεήσεις,
λιτανεῖς, ἀγιασμούς, εὐχές) καὶ τά μέτρα προστασίας πού λαμβάνει
ἡ Πολιτεία, κατόπιν τῶν ὁδηγιῶν τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων –
λοιμωξιολόγων καὶ τά ὅποια πρέπει νά τηροῦνται καὶ ἀπό τούς
πιστούς, ἀντιμετωπίστηκαν οἱ κινδυνοί καὶ ἐπανῆλθε ἡ κοινωνική
γαλήνη καὶ διαφυλάχθηκε ἡ συνοχή.

Σέ λίγο θά ἀναγνωσθεῖ ἡ Συνοδική Ἐγκύκλιος τῆς Ιερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀνωτάτης Διοικητικῆς Ἀρχῆς
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὅποια περιέχει τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας μας
γιά τό προκύψαν ζήτημα. Παρακαλῶ νά τήν ἀκούσετε μέ προσοχή! Μέ
ἐκφράζει καὶ συμφωνῶ ἀπόλυτα ως Μητροπολίτης καὶ Μέλος τῆς
Τεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τίς θέσεις πού περιέχει καὶ
σᾶς παρακαλῶ νά τίς τηρήσετε πιστά, ὅσον ἀφορᾷ κυρίως τήν τήρηση
τῶν κανόνων ὑγιεινῆς γιά τήν προφύλαξη ἀπό τήν μετάδοση τῆς
νόσου.

Όσοι άπό έσας ᔁχουν συμπτώματα άσθενείας (πτάρνισμα, βήχα, πυρετό κλπ) και οσοι άνήκουν στίς ύγειονομικών εύπαθεις όμάδες, νά παραμένετε στό σπίτι σας και νά μήν προσέρχεσθε στούς Ιερούς Ναούς. Ο σεβασμός στήν ζωή των άλλων και τήν σωματική τους ύγεια είναι χριστιανικό καθήκον, πού άπορρέει άπό τήν άγάπη πρός τόν συνάνθρωπο, πού τήν διδάσκει ό ίδιος ό Κύριος.

"Οταν είσέρχεσθε στόν Ναό νά άπολυμαίνετε τά χέρια σας εἴτε μέ ίδιωτικά άντισηπτικά πού πρέπει νά έχετε μαζί σας, εἴτε σέ αύτά πού θά υπάρχουν στούς Νάρθηκες τών Ναῶν. Θά πρέπει, έπισης, νά άποφεύγετε κάθε άσπασμό, χειραψία και έναγκαλισμό καθώς και κάθε άσπασμό μέ τούς κληρικούς. Τό άντιδωρο, γιά οσο διάστημα χρειαστεῖ, θά τό λαμβάνετε μὲ προσοχή άπό τόν Ιερέα, χωρίς νά άσπάζεσθε σὲ καμμία περίπτωση τό χέρι του.

Η Θεία Κοινωνία είναι Μυστήριο, Σῶμα και Αἷμα Χριστοῦ και δίδει μόνο ύγεια και ζωή. Η Θεία Κοινωνία δέν μπορεῖ μέ κανένα τρόπο νά μεταδώσει τόν ίό. Άπαιτε πίστη ή συμμετοχή σέ αυτό. Άς μήν ξεχνάμε ότι ό ίδιος ό Χριστός έθαυματούργησε στήν Χαναναία, βλέποντας τήν άκλόνητη έπιμονή της και τήν πίστη της: «Τότε άποκριθείς ό Ιησούς εἶπεν αὐτῇ ὡς γύναι μεγάλη σου ή πίστις γενηθήτω σοι ως θέλεις. Καὶ ιάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπό τῆς ὥρας ἐκείνης.» (Ματθ. ιε' 21-28).

Μία άλλη ίδιαίτερη περίπτωση σχετικά μέ τήν πίστη πού κάνει έντυπωση είναι ή θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τής Καπερναούμ. Έδω ό Χριστός δέν άναφέρεται στήν πίστη τοῦ ἀρρώστου μόνο, πού τελικά γίνεται καλά, άλλα στήν πίστη «αὐτῶν» πού τόν μεταφέρουν: «Ιδών δέ ό Ιησούς τήν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ» (Μάρκος δ' 1-12). Έδω παροῦσα είναι μία πίστη συλλογική, πού προϋποθέτει συνεργασία, κοινό προγραμματισμό, κοινή ένέργεια. Αύτό μᾶς χρειάζεται και έμας σήμερα, γιά νά ξεπεράσουμε αὐτή τήν δυσκολία.

Τελειώνοντας θά ξέλα πατρικῶς νά προσέξουμε νά μήν πέσουμε στόν τρίτο πειρασμό πού ύπεβαλε ό διάβολος τόν Κύριο στήν έρημο, άγνοώντας και παραβλέποντας έγωιστικά τούς κινδύνους άπό μία τέτοια στάση: «Καὶ ἦγαγεν αὐτὸν εἰς Ιεροσόλυμα, και ἐστήσεν αὐτὸν ἐπὶ τῷ πτερύγιον τοῦ ιεροῦ και εἶπεν αὐτῷ· εἰ νιός εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω· γέγραπται γάρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ

έντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε, καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι εἰρηται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου. Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ' αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.» Δέν ἐπιτρέπεται νά ἐκθέτομε τούς έσωτούς μας στόν κίνδυνο τῆς μή λήψεως τῶν μέτρων προστασίας γιά τήν ἐξάπλωση τοῦ ιοῦ, δοκιμάζοντας τόν Θεόν ἂν μᾶς προστατεύσει.

Ο Ἰησοῦς ἀρνεῖται νά ἐπιδείξει τήν δύναμη τῆς Θεότητάς Του στό θέατρο τοῦ κόσμου, ἀπαντώντας μέ φράση ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐκ τοῦ Δευτερονομίου. Η στάση τοῦ Ἰησοῦ ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Νά ἀκούσει κανείς τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ σημαίνει νά ἀπεκδυθεῖ κάθε αἴτημα ισχύος, ὅπως καὶ κάθε ἰδεολογικό προσανατολισμό. Ο Χριστός ζητεῖ νά ἐνωτισθοῦμε τούς λόγους Του. Άρνούμενος ὁ κόσμος νά Τόν ἀκούσει, σφυρηλατεῖ ἔνα πεπρωμένο ἀδυσώπητο καὶ κανένας Θεός δέν θά είναι ὑπεύθυνος γι' αὐτό.

Ἄγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἄς προσευχηθοῦμε εἰλικρινῶς στόν Ιατρό τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας, Κύριο Ιησοῦ Χριστόν, νά δείξει τῆς φιλανθρωπίας Του τό μέγεθος καὶ νά μᾶς ἀπαλλάξει ταχύτατα «ἀπό τῆς λοιμώδους ταύτης νόσου τήν φθοράν».

Καλό ύπόλοιπο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς

Μέ πατρικές εὐχές καὶ ἀγάπη Χριστοῦ

Ο Μητροπολίτης



Σημείωσις: Η παροῦσα νά ἀναγνωσθεῖ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς **ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ** 16^η μηνός Μαρτίου ἐξ ἀντί ἄλλου κηρύγματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ

Δ/νσις: Ιωάννου Γενναδίου 14 - 115 21, Αθήναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

Πρωτ. 1223
Αριθ. Διεκπ. 498 Αθήνησι τῇ 10ῃ Μαρτίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3013

Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα: «Ένημέρωσις του Χριστεπωνύμου Πληρώματος περί τον νέον κορωνοϊόν (Covid-19)»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος μέ αισθημα εύθυνης ένωπιον του Θεού και της Εκκλησιαστικής Κοινότητος, κατά τήν συνεδρίαση Αύτης της 9^{ης} Μαρτίου 2020, συνεζήτησε έπισταμένως και τό ζήτημα του νέου κορωνοϊού (Covid-19), για τό όποιο έγκαιρως άπεστάλη ήδη Έγκυλιο Σημείωμα πρός τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, σέ συνεργασία μέ τις άρμοδιες Κρατικές Αρχές, μέ σκοπό τήν συμβολή της Εκκλησίας στήν ὅλη προσπάθεια γιά τήν πρόληψη διασπορᾶς της νόσου, τήν όποια προκαλεῖ ό νέος αύτος ιός.

Ἡ Τερά Σύνοδος κατά τήν ὡς ἀνω συνεδρίαση Αὐτῆς ἀπεφάσισε νά ἀπευθυνθεῖ και πάλι πρός τόν Τερό Κληρο

καί τόν εύσεβη Ὄρθοδοξο Λαό, ώστε νά προτρέψει πατρικῶς καί νά ἐπισημάνει τά ἔξῆς:

1^{ον} Νά ἐντείνουμε ὅλοι τίς προσευχές μας πρός τόν Νικητή τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου Κύριο Ιησοῦ Χριστό, ώστε νά διαφυλάξει ὑγιῆ καί ἀκέραιο τόν Λαό Του.

Πρός τόν σκοπό αὐτό, ἀπεφασίσθη ὅπως ἀμέσως μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἐρχομένης Β' Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν (15-3-2020), τελεσθεῖ Δέηση σέ ὅλους τούς Τερούς Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπέρ ἀποτροπῆς ἐξαπλώσεως τῆς νόσου.

2^{ον} Νά λαμβάνουμε ὅλοι ἀνεξαιρέτως, ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα, σύμφωνα μέ τίς συστάσεις τῶν ἀρμοδίων Κρατικῶν Αρχῶν, πρός τόν σκοπό τῆς προλήψεως τῆς διασπορᾶς τοῦ ιοῦ. Τά μέτρα αὐτά είναι:

- α) Τακτικό καί καλό πλύσιμο τῶν χεριῶν μέ σαπούνι.
- β) Χρησιμοποίηση ἀντισηπτικῶν μέ οἰνόπνευμα.
- γ) Τήρηση ἀποστάσεων ἀπό ὅποιον παρουσιάζει συμπτώματα.

δ) Ἐπιμελής καθαριότητα τῶν ἐπιφανειῶν καί σωστός ἀερισμός τῶν Τερῶν Ναῶν καί τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν χώρων.

3^{ον} Πέραν αὐτῶν, ή Τερά Σύνοδος προτρέπει ὅλους ἐκείνους οἱ ὅποιοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας, ἀλλά καί ὄσους ἀνήκουν στίς ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὥμαδες, πάσχοντες ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα η σακχαρώδη διαβήτη η καρδιαγγειακά νοσήματα, ὡς καί οἱ ἀνοσοκατεσταλμένοι, νά ἀποφύγουν προσωρινῶς τήν ἔξοδο ἀπό τήν οἰκία τους, ἐάν δέν είναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο, νά είναι ἀκόμη πιό προσεκτικοί στήν σχολαστική ὑγιεινή καί καθαριότητα, καθώς καί τούς ἀσπασμούς καί ἐναγκαλισμούς, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τῶν ιδίων, ἀλλά καί τῶν συνανθρώπων τους.

4^{ον} Ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας νά ἐπικοινωνοῦν μέ τήν τηλεφωνική γραμμή 1135, η ὁποία ἐπί

24ώρου βάσεως θά παρέχει πληροφορίες σχετικά μέ τόν νέο κορωνοϊό.

5^{ον} Ως πρός τό θέμα τής Θείας Κοινωνίας ή Τερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Έλλάδος τονίζει ότι γιά τά μέλη τής Ορθοδόξου ήμῶν Εκκλησίας ή προσέλευση στήν Θεία Εὐχαριστία καί ή Κοινωνία από τό Κοινό Ποτήριο τῆς Ζωῆς, ἀσφαλῶς καί δέν μπορεῖ νά γίνει αἰτία μεταδόσεως ἀσθενειῶν, γιατί οι πιστοί ὅλων τῶν ἐποχῶν γνωρίζουν ότι ή προσέλευση στήν Θεία Κοινωνία, ἀκόμη καί ἐν μέσῳ πανδημίας, συνιστᾶ, ἀφ' ἐνός, μία ἐμπρακτή κατάφαση αὐτοπαραδόσεως στόν Ζῶντα Θεό καί, ἀφ' ἐτέρου, τρανή φανέρωση ἀγάπης πρός Αὐτόν, ή ὅποια κατανικᾶ κάθε ἀνθρώπινο καί, ἵσως, δικαιολογημένο φόβο: «φόβος δέν ὑπάρχει στήν ἀγάπη, ἀλλά ή τελεία ἀγάπη διώχνει τόν φόβο» (Α' Ιωάν. 4, 18). Τά μέλη τής Εκκλησίας γνωρίζουν ότι ή Κοινωνία, δηλαδή ή σχέση, είναι καρπός ἀγάπης καί ἀθλημα ἐλευθερίας, ἀκριβῶς γιατί ἀγνοεῖ τήν καχυποψία, τίς ἐπιφυλάξεις καί τούς φόβους.

Οι συζητήσεις καί οι ἀπόψεις πού ἀκούγονται τίς τελευταῖς ήμέρες γιά τό ὅλο ζήτημα, ἀκόμη καί γιά ἐνδεχόμενη ἀπαγόρευση τής Θείας Εὐχαριστίας, ξεκινοῦν ἀπό διαφορετική ἀφετηρία καί ἔχουν διαφορετική προσέγγιση. Όσοι προσέρχονται «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης» καί ἀπολύτως ἐλεύθερα, χωρίς κανένα δυναστικό καταναγκασμό, κοινωνοῦν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τό όποιο γίνεται «φάρμακο ἀθανασίας», «εἰς ἀφεσιν ἀμαρτιῶν καί εἰς ζωὴν αἰώνιον».

Όλοι οι Πιστοί, ό εὐσεβής καί γεμάτος ἀγάπη ὁρθόδοξος Λαός, οι Μοναχοί καί ό εὐαγής Τερός Κλῆρος πού μέσα ἀπό τήν Θεία Κοινωνία ἐκφράζουν τήν ἀγάπη τους καί τήν δίψα τους γιά ζωὴν καί σχέση, τό ἐλάχιστο πού δικαιοῦνται ἀπό τούς συμμετέχοντες στόν δημόσιο διάλογο είναι ό σεβασμός πρός τήν πίστη τους καί τήν ἐπιλογή τους αὐτή, νά ἀγαποῦν χωρίς φόβο καί ἀνασφάλεια.

Χωρίς νά καταδικάζουμε κανένα γιά τόν φόβο καί τήν
ἀνησυχία του, όμολογούμε ότι ὅλοι οἱ πιστοί, ἐπιτελώντας
τό χρέος τῆς ἐλευθερίᾳ ἀγάπης μας, θά ἔξακολουθή-
σουμε στίς Ορθόδοξες Ἐκκλησίες μας νά λειτουργούμε καί
νά κοινωνούμε, ἔχοντας τήν βεβαιότητα ότι κοινωνούμε
τήν ζωή καί τήν ἀθανασία.

Πατρικῶς εὐχόμεθα, νά διέλθετε τό ύπόλοιπο στάδιο
τῆς Ἀγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐν μετανοίᾳ καί
ἀγάπῃ, ὡστε ὅλοι νά τύχουμε τῆς μετοχῆς στό σωτήριο γε-
γονός τῆς Αναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

- † Ο Αθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
- † Ο Θεσσαλονίκης Ἀνθίμος
- † Ο Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος
- † Ο Μηθύμνης Χρυσόστομος
- † Ο Τριφυλίας καί Όλυμπίας Χρυσόστομος
- † Ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος
- † Ο Λευκάδος καί Ιθάκης Θεόφιλος
- † Ο Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος
- † Ο Παροναξίας Καλλίνικος
- † Ο Φωκίδος Θεόκτιστος
- † Ο Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ιουστῖνος
- † Ο Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος
- † Ο Σισανίου καί Σιατίστης Αθανάσιος
- Ο Αρχιγραμματεύς
- † Ο Ωρεῶν Φιλόθεος

Ἀκριβές Ἀντίγραφον

Ο Αρχιγραμματεύς



Θρέψη Σερβαλ

† Ο Ωρεῶν Φιλόθεος