



† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΘΡΑΠΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2024
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κηφισίας, Αμαρουσίου, Θεωπού
και Μαραθώνος κ. Κυρίλλου

Πρός

Τούς Εύλαβεστάτους Ιερεῖς, Μοναχούς και Μοναχές
και τούς εύσεβες χριστιανούς
τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας.

Άγαπητοί πατέρες και ἀδελφοί,

“Οσο λιγότερο διαρκεῖ ἔνα πράγμα, τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ ἀξία του. Νά γιατί ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας εἶναι πολύτιμος, διότι ὁ χρόνος και ἡ ζωή του ἀνθρώπου πάνω στή γῆ εἶναι πράγματι λιγοστός. “Οσο συνειδητοποιεῖ ὅτι κάθε νέος χρόνος τόν ὁδηγεῖ πιό κοντά στό ἀναπόφευκτο τέλος, τόσο μεγαλύτερος εἶναι και ὁ πειρασμός νά ἐκμεταλλευτεῖ τόν ἐναπομείνατα χρόνο του μέσα στήν ἀμαρτία, στίς ἀργοσχολίες και στήν σπουδή νά ίκανοποιήσει τίς ὅχι και τόσο ἀγαθές ἐπιδιώξεις του.

Σέ πολλούς ἀπό μᾶς ἐπικρατεῖ ἔνας ἐκνευρισμός και ἔνα ἄγγος, μήπως δέν προλάβουμε νά ἀπολαύσουμε τήν ζωή μας. Εἴμαστε ἀνυποψίαστοι ἢ και σκόπιμα ἵσως λησμονοῦμε πώς ὑπάρχει και ἄλλη ζωή, πού εἶναι συνέχεια τῆς τωρινῆς. Ο ἐνσυνείδητος χριστιανός, ὅμως, προικισμένος μέ τήν θεία σοφία ὁφείλει νά ἀξιοποιεῖ κατάλληλα τόν χρόνο του, πού εἶναι πολυτιμότατο ἀγαθό. Γι' αὐτό και ἔνα ἀπό τά αἰτήματα, πού ἀπευθύνει στόν Θεό κατά τήν Θεία Λειτουργία, εἶναι νά περάσει «τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς» του μέσα στήν εἰρήνη και τήν μετάνοια.

Ο χρόνος εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, «δι' οὗ (τοῦ Υἱοῦ δηλαδή) και τούς αἰῶνας ἐποίησεν» (Εβρ. 1,2). Ο Θεός εἶναι «ἐπέκεινα τοῦ

χρόνου». Άντιθετα, ή κτίση εἶναι πεπερασμένη καί ὁ ἄνθρωπος θνητός καί «ώσει χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ» (Ψαλμ. 102,15). Άντιλαμβάνεται δέ τήν ἔννοια τοῦ χρόνου σέ τρεῖς διαστάσεις, τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον. Άπο αὐτά τά τρία τό μέν παρελθόν ἔχει περάσει ἥδη στην ἀνυπαρξία, τό μέλλον εἶναι ἀπροσδιόριστο καί τό παρόν εἶναι μια ἀσύλληπτη στιγμή, πού φεύγει μέ μεγάλη ταχύτητα, γιά νά γίνει παρελθόν. Αὕτη ή συνεχής καί ἀδιατάρακτη ροή τοῦ χρόνου μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὅλα περνοῦν καί ὅτι πρέπει νά τόν «ἔξαγοράσουμε» (νά τόν ἐκμεταλλευτοῦμε δηλαδή τόν χρόνο) πνευματικά γιά τήν σωτηρία μας, ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

«Ἐξαγοράζομαι τόν καιρόν», σημαίνει πώς δέν θά ἀφήσω στιγμή νά πάει χαρένη, πώς ἐπωφελοῦμαι κάθε περίσταση καί εὔκαιρία, γιά νά ἀνταλλάξω τόν καιρό μέ τήν σωτηρία μου. Φόβος καί τρόμος μᾶς πιάνει, ὅταν συλλογισθοῦμε τήν μεγάλη μας εὔθυνη γιά τήν χρήση πού κάνουμε στόν χρόνο τῆς ζωῆς μας. Εἶναι ή πιό σπουδαία διαχείριση στήν ζωή μας.

Άγαπητοί ἀδελφοί, μέ ἀφοριμή τήν ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους 2024, ἃς ἔξαγοράσουμε τόν παρόντα καιρό μέ τό νά δώσουμε ὅλοι μας τήν πρόθεση, τήν φρόνηση, τήν δικαιοσύνη, τήν ἀνδρεία τῶν ψυχῶν μας κατά τῶν πειρασμῶν, τήν σωφροσύνη μας στόν Θεό καί στήν ἐργασία τῶν ἐντολῶν Του, ἀπομακρυνόμενοι ἀπό τό φρόνημα τῆς σαρκός, τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τοῦ κόσμου. Ή αἰσιοδοξία γιά τό μέλλον. Καί φῶς, δύναμη, κατεύθυνση στό παρόν.



Καλή καί εύλογημένη Χρονιά!

Ο Μητροπολίτης

Ο Διάνοιας Άμερι, ο ευηγέρτης Μαραθώνας Κύριλλος.
Ο Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού καί Μαραθώνας Κύριλλος

Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθεῖ κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς Πρωτοχρονιᾶς, Δεύτερα 1^η Ιανουαρίου 2024 ἀντί ἀλλου κηρύγματος.