

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΓΙΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΨΩΦΟΝ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.agioiapostoloi.gr e-mail: agioi.apostoloi@gmail.com τηλ. 210 8027738

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Προ Τις Χριστού Γεννήσεως

Έτος 5ον Τεύχος 232



Χριστούγεννα 2012

(Το πραγματικό νόημα για μας και η αντίφαση των Εβραίων προς τον, εν Βηθλεέμ, γεννηθέντα Κύριον)

Αγαπητοί μας ενορίτες,

Εδώ και είκοσι αιώνες, οι κάτοικοι του πλανήτη, χωρίς διακοπή, επιμένουν, με αμείωτο ενδιαφέρον, να πανηγυρίζουν, μάλιστα από πολλές ημέρες πριν, την επέτειο της γέννησης του ενός και μοναδικού βρέφους, όπως είναι το νήπιο της Βηθλεέμ. Δεύτερη παρόμοια περίπτωση, στην ιστορία του κόσμου, δεν υπάρχει. Ιδιαίτερη δε έμφαση προσδίδει στο γεγονός αυτό και η αθρόα συμμετοχή στον εορτασμό από όλες τις φυλές, τις γλώσσες και τις εθνικότητες λαών, ολόκληρης της γης με αμετάκλητη συνέπεια και με δικούς τους τρόπους ανάλογα με τις παραδόσεις του κάθε τόπου.

Ευρισκόμενοι και φέτος προ της εορτής της Γεννήσεως του Θεανθρώπου θεωρούμε φρόνιμο να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας χριστιανούς τη θεολογική σημασία καθώς και το σωτηριολογικό μήνυμα των Χριστουγέννων, προς όλους μας, προκειμένου ο εορτασμός να γίνεται συνειδητά και με τρόπους που συνάδουν προς το υπερφύες γεγονός της Βηθλεέμ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την διδασκαλία της Αγίας Εκκλησίας μας μετά την πτώση των πρωτοπλάστων και την επιλογή της αυτοαναφοράς τους, διακόπτοντας την Θεοκοινωνία, έκτοτε βρέθηκε ο άνθρωπος να εξαπατάται από τον Σατανά, να σφαγιάζεται από την αμαρτία και να θάπτεται από τον θάνατον, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Ο Δημιουργός, με τη θεϊκή του πρόγνωση, στο αρχικό Του σχέδιο συμπεριέλαβε την

Σάρκωση του Θείου Του Λόγου, με σκοπό την ανάπλαση του εκπεσόντος ανθρώπου, γεγονός που προανήγγειλαν άγγελοι στους βοσκούς της Βηθλεέμ: «Ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ» και μάλιστα από γυναίκα χωρίς άνδρα, υπερφυώς, εφ' όσον: «Θεός όπου βούλεται νικάται φύσεως τάξις». Κατόπιν τούτου, είναι απαραίτητη μια αναθεώρηση στους τρόπους εορτασμού των Χριστουγέννων, ώστε όχι μόνον να συνάδουν, αλλά και να συγκομίζουμε ψυχωφελώς την ευγνώμονα χαρά χωρίς ανούσια κοσμικά ρεβεγιόν, κατανάλωση, απόλαυση, ηδονή, χαρτοπαιξία, εμπορικότητα κ.α.

Ας γυρίσουμε όμως νοερά στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, για να παρακολουθήσουμε την αντίφαση των Εβραίων έναντι του Ιησού και να δούμε πώς ερμηνεύεται αυτή.

Οι τρεις σοφοί, «από ανατολάς», ψάχνουν να βρουν τον ακριβή τόπο που γεννήθηκε ο Χριστός, για να τον προσκυνήσουν με ευλάβεια. Ο Ηρώδης πληροφορείται τον ερχομό τους. Θορυβήθηκε και πάνω στον πανικό του καλεί τους πνευματικούς ηγέτες του Ισραήλ, δηλ. νομικούς, Γραμματείς και Φαρισαίους για να τους ρωτήσει σχετικά... Αυτοί πράγματι, με όσα είχαν μελετήσει από την Παλαιά Διαθήκη, πληροφόρησαν, αποκαλυπτικά, τη ρωμαϊκή εξουσία. Για πρώτη φορά δε, στον τότε κόσμο, ακούεται τί προφητικά είχαν πει πρόγονοι των Εβραίων, όπως ο Ησαΐας, για τον ερχομό και την Σάρκωση του Θείου Λόγου, που καθώς φαίνεται, πολύ καλά είχαν καταλάβει ότι «Μια παρθένος γυναίκα θα κυοφορήσει και θα γεννήσει αγόρι, που θα φέρει το όνομα Εμμανουήλ που στην εβραϊκή ερμηνευόμενο σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας». Επίσης ενημέρωσαν τον Ηρώδη, ότι άλλος πρόγονός μας, πρόγονος του Χριστού και αυτός, όπως και ο πρώτος, προανήγγειλε γραπτά στο βιβλίο του: «Και συ Βηθλεέμ, μικρή πόλη της Ιουδαίας, δεν έχεις λίγη αξία μεταξύ των άλλων, διότι από σένα θα προέλθει πνευματικός ηγέτης, που θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ». (Ησαΐας 7, 14 και Μιχ. 5, 1). Αυτό ήταν το σκηνικό εκείνων των ημερών, που προκάλεσαν και την άγρια σφαγή των δεκατεσσάρων χιλιάδων νηπίων με εντολή του Ηρώδη.

Υπογραμμίζουμε το γεγονός της ιστορικής στιγμής, κατά την οποία πληροφορούν, αποκαλυπτικά, οι ομοεθνείς του Ιησού, τον Ηρώδη, με βάση τα όσα προφήτεψαν οι πρόγονοι προφήτες και προπάτορες, ανθρωπίνως, περί του Ιησού Χριστού από τα βρεφικά του χρόνια, υποδηλώνοντας, ότι γνώριζαν με σαφήνεια τη σημασία και την προέλευση του Θείου νηπίου. Και όντες κάτοχοι λεπτομερειών, αντιφάσκοντες, προς τον εαυτό τους, παραδόξως και αναίτιως τον καταδίωξαν από τα γεννοφάσκια Του μέχρι τον Γολγοθά και κατ' επέκταση τους οπαδούς Του μέχρι και σήμερα.

Το ερώτημα προβάλλει εύλογο: Πώς συμβαίνει, η εκκλησία, ο Χριστός, το Ευαγγέλιο, να βλέπουν καθαρά το πρόσωπο του Θεανθρώπου στις προφητείες και οι Εβραίοι, ενώ πρώτοι ενημέρωσαν, για το πρόσωπο

του Ιησού, τον Ηρώδη, έπειτα στρέφονται εναντίον Του μέχρι που τον «θανάτωσαν»; Πού οφείλεται η αντιστροφή τους; Η απάντηση φαίνεται στο πέρασμα του χρόνου. Σήμερα είναι πασίγνωστο ότι οι μεγαλύτεροι τραπεζίτες στον κόσμο είναι οι Εβραίοι. Ακόμα ξέρουμε, ότι κατέχουν στα χέρια τους τον χρυσό του κόσμου και προχωρούν και στην κατάκτηση του «Μαύρου Χρυσού». Λάτρεις λοιπόν, πρώτοι, της ύλης και του χρήματος είναι οι Εβραίοι.

Έναντι αυτού του φρονήματος ο Χριστός συνιστά: «Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης», προσθέτοντας: «Ευκολότερον εστίν κάμηλον δια τρυπήματος ραφίδος εισελθείν ή πλούσιον εις την Βασιλείαν του Θεού». Και στον πλούσιο νεανία συνέστησε: «Ύπαγε πώλησον τα υπάρχοντά σου και διάδος πτωχοίς». Το ίδιο εβίωσε ο ίδιος ο Θεός Ναζωραίος, αφού γεννήθηκε στο παχνί και ενταφιάστηκε σε ξένο τάφο, όντας παντελώς, δια βίου, ακτήμονας. Και κατά το παράδειγμά του έπραξαν το ίδιο πάντες οι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

Καταφανής λοιπόν η αστρονομική απόσταση, η αντίληψη και η στάση του Κυρίου έναντι του χρήματος και της ύλης γενικά. Ιδού λοιπόν, ο λόγος της ηθελημένης παρερμηνείας των προφητειών από τους Εβραίους.

Τέλος ας μη παραβλέψουμε τη συντριβή των σταυρωτών Εβραίων, που υπέστησαν από τον κατ' αυτούς πεθαμένο Χριστό, κυρίως μετά την Ανάσταση. Η ίδια ήττα τους περιμένει και στην περίπτωση της σημερινής οικονομικής κρίσης μια και αρχιτέκτονές της είναι οι σύγχρονοι Σιωνιστές – Εβραίοι με συνεργάτη τη Μασονία. Αυτό για μας αποτελεί σημείο ελπίδας. Αρκεί να το κατανοήσουμε και να γυρίσουμε με μετάνοια στην Εκκλησία Του, κάνοντας βιωματικές τις προσωπικές μας πνευματικές «μεταρρυθμίσεις» στην καθημερινότητά μας.

Σας ευχόμαστε ολοκάρδια και ολόψυχα Ορθόδοξα Χριστούγεννα, ευλογημένο, το ιερό δωδεκαήμερο και ελπιδοφόρο το νέο έτος 2013.

Με πολλή αγάπη και ιδιαίτερη εκτίμηση
 προς όλους σας
 Οι εφημέριοι, οι επίτροποι
 και οι συνεργάτες του Ιερού Ναού.

Πρόγραμμα Αγίου Δωδεκαημέρου

23 Δεκεμβρίου	Κυριακή	7-10:30 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θ. Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος. Προ της Χριστού Γεννήσεως. 8 μ.μ. – 1 π.μ. Ιερά Αγρυπνία. Όρθρος, Μεγάλες Βασιλικές Ωρες των Χριστουγέννων, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Χριστουγέννων, Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου.
24 Δεκεμβρίου	Δευτέρα	7:30 – 9:30 π.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Χριστουγέννων μετά Θείας Λειτουργίας Μεγάλου Βασιλείου. Αγίας Ευγενίας.
25 Δεκεμβρίου	Τρίτη	5 – 8:30 π.μ. Όρθρος της εορτής και εν συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Η κατά σάρκα Γέννηση του Χριστού. 5 μ.μ. Εσπερινός
26 Δεκεμβρίου	Τετάρτη	7 – 10:00 π.μ. Όρθρος της Εορτής και εν συνεχεία Πανηγυρική Θ. Λειτουργία. Η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου. 5 μ.μ. Εσπερινός.
27 Δεκεμβρίου	Πέμπτη	7-9:30 π.μ. Όρθρος της Εορτής και εν συνεχεία Πανηγυρική Θ. Λειτουργία. Αγίου Προτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου.
29 Δεκεμβρίου	Σάββατο	7-9:30 π.μ. Όρθρος της Εορτής και εν συνεχεία πανηγυρική Θ. Λειτουργία. Αγίων 14.000 Νηπίων Σφαγιασθέντων υπό του Ηρώδου. Προσκύνηση Ιερου Λειψάνου Αγίων Νηπίων. 5 μ.μ. Αναστάσιμος Εσπερινός .
30 Δεκεμβρίου	Κυριακή	7-10:30 π.μ. Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Θα προεξάρχει και θα ομιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχ. π. Γρηγόριος Λιέπουρης. Κυριακή μετά της Χριστού Γεννήσεως.
31 Δεκεμβρίου	Δευτέρα	5 μ.μ. Εσπερινός. 8:30 μ.μ. – 1 π.μ. Ιερά Αγρυπνία. Προσκύνηση Ιερου Λειψάνου Αγίου Βασιλείου. Πανηγυρική Τράπεζα. (Συμμετέχουμε όλοι με φαγητά).
1 Ιανουαρίου	Τρίτη	7 – 10:30 π.μ. Όρθρος της εορτής και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Δοξολογία επί το Νέο Έτος – Κοπή Βασιλόπιτας. 5 μ.μ. Εσπερινός.
2 Ιανουαρίου	Τετάρτη	7-9:30 π.μ. Όρθρος της Εορτής και εν συνεχεία Πανηγυρική Θ. Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος. Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ. Θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερου Λειψάνου του Αγίου. 5 μ.μ. Εσπερινός.
3 Ιανουαρίου	Πέμπτη	7 – 9:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θ. Λειτουργία. Ανακομιδή Ιερου Λειψάνου Αγίου Οσιομάρτυρος Εφραίμ του Νέου.
4 Ιανουαρίου	Παρασκευή	6 μ.μ. Μεγάλες και Βασιλικές Ωρες Θεοφανείων. Ιερό Ευχέλιο.
5 Ιανουαρίου	Σάββατο	7-9:30 π.μ. Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Ακολουθία Μεγάλου Αγιασμού. Θα προεξάρχει και θα ομιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχ. π. Νικάνορ Καραγιάννης Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. 5 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Θεοφανείων.
6 Ιανουαρίου	Κυριακή	6:30 – 10:30 Όρθρος της Εορτής και εν Συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία . Ακολουθία Μεγάλου Αγιασμού. Τα Άγια Θεοφάνεια. 5 μ.μ. Εσπερινός.
7 Ιανουαρίου	Δευτέρα	7 – 10:00 π.μ. Όρθρος της Εορτής και εν συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος. Η Σύναξη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου