

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΗΛΙΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΡΩΠΟΥ

ΕΠΙΘΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.agioiapostoloi.gr e-mail: agioi.apostoloi@gmail.com τηλ. 210 8027738

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΤΟΣ 5^ο

ΤΕΥΧΟΣ 197



Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Λουκ.α΄, 26-37)

Υπό Δημητρίου Φαραστέλη- Θεολόγου

Σήμερα η Εκκλησία μας, εκτός από τη Δ΄ Κυριακή των Νηστειών και τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, γιορτάζει ένα από τα τρία σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του κόσμου, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Το πρώτο, λοιπόν, σημαντικό γεγονός είναι ο Ευαγγελισμός, που σήμερα γιορτάζουμε με χαρά και αγάπη, αλλά και με δέος ενώπιον του μεγαλείου αυτού, το οποίο ονομάζεται «**Κεφάλαιον**», δηλαδή αρχή της σωτηρίας μας.

Το απολυτίκιο της ημέρας έρχεται να επιβεβαιώσει των λόγων το αληθές: «**Σήμερον της σωρηρίας ημών το κεφάλαιον, και του απ΄ αιώνος μυστηρίου η φανέρωσις. Ο Υιός του Θεού Υιός της παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διο και**

ημείς συν αυτώ τη Θεοτόκω βοήσωμεν, χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου».

Εννέα μήνες μετά τον Ευαγγελισμό πραγματοποιήθηκε και το δεύτερο κοσμοϊστορικό γεγονός, η κατά σάρκα γέννηση του Κυρίου μας και το τρίτο τέλος γεγονός η κορυφή και ολοκλήρωση της σωτηρίας μας είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση.

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αποκάλεσε την Παναγία «**κεχαριτωμένη**». Της είπε: «**Χαίρε καχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη συ εν γυναιξίν..**». Δεν τολμώ να περιγράψω με δικά μου λόγια αυτόν τον χαιρετισμό του αρχαγγέλου Γαβριήλ, δε βρίσκω λέξεις να ερμηνεύσω το « χαίρε κεχαριτωμένη». Όλοι καταλαβαίνουμε το νόημα των αγγελικών λέξεων. Η Παναγία μας, λοιπόν, αποκαλείται «κεχαριτωμένη» και χαρακτηρίζεται «ευλογημένη» αφού ο Θεός είναι μαζί της.

Κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η Παναγία είχε ήδη χαριτωθεί και δεν χαριτώθηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού. Παραμένοντας 15 ολόκληρα χρόνια μέσα στα άγια των αγίων του Ναού, έφτασε στα άγια των αγίων της πνευματικής ζωής, που είναι η θέωση. Έτσι η Παναγία μας έφτασε στη θέωση πριν δεχτεί την επίσκεψη του Γαβριήλ και γι' αυτό αξιώθηκε να γίνει Μητέρα του Χριστού, να δώσει τη σάρκα της στο Χριστό. Δεν είχε απλά αρετές, αλλά τη θεοποιο χάρη του Θεού.

Για να δούμε πως αντέδρασε η Παναγία μας στα λόγια του αρχαγγέλου Γαβριήλ. Ο ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει το γεγονός ως εξής « **Αυτή δε, όταν είδε τον άγγελο, ταραχθηκε πολύ από τα λόγια του και σκέπτονταν μέσα της τι σημαίνει και ποιο σκοπό έχει αυτός ο χαιρετισμός. Και είπε ο άγγελος προς αυτή: Μη φοβάσαι, Μαριάμ, διότι βρήκες εξαιρετική εύνοια και ευλογία εκ μέρους του Θεού. Και ιδού θα συλλάβεις και θα γεννήσεις υιό και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού. Αυτός θα είναι μέγας για την αγιότητα και το έργο του. Κα θα ονομασθεί ο κατεξοχήν Υιός του Θεού του Υψίστου. Και θα δώσει σε αυτόν ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του προπάτορα Δαυίδ...Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελο, πώς θα γίνει τούτο το πρωτάκουστο, να γεννήσω υιό, αφού δε γνωρίζω άνδρα; Και αποκρίθηκε ο άγγελος και της είπε, το πνεύμα το άγιο που θα σε απαλλάξει από το προπατορικό αμάρτημα και θα σε εξαγιάσει..».**

Κανένας ποτέ, από τη δημιουργία του κόσμου δε γεννήθηκε και δε θα γεννηθεί με τον τρόπο που γεννήθηκε ο Θεάνθρωπος Ιησούς

Χριστός. Κανένας ποτέ δε γεννήθηκε χωρίς άντρα, κανένας δε γεννήθηκε και δε θα γεννηθεί με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Σε κανέναν ποτέ δεν κατοίκησε το Άγιο Πνεύμα με τέτοια ολοκληρωμένη πληρότητα, με την οποία εγκατοίκησε στην Παναγία μας. Η άσπορη σύλληψη και γέννηση του Χριστού είναι γεγονός ασύλληπτο από την ανθρώπινη νόηση. Μόνο ισχυρή πίστη στην παντοδυναμία του Θεού μπορεί να εξηγήσει το υπέροχο αυτό γεγονός.

Προσπαθώ να φανταστώ τα χαρακτηριστικά του προσώπου της αιειπάρθενου Μαρίας την ώρα , που γινόταν ο διάλογος που σας περιέγραφα. Τη στάση του σώματός της, το βλέμμα της, την απορία της..Αν μπορούσαμε να δούμε όλα αυτά, τότε θα καταλαβαίναμε, κάπως, τα αισθήματα μια αγνής και καθαρής καρδιάς, μια ψυχής ταπεινής, που έγινε η εκλεκτή του Θεού στη διακόνησή του **«απ' αιώνος αποκρύφου μυστηρίου»**, δηλαδή της ενανθρώπισης του Λόγου για τη σωτηρία όλου του ανθρώπινου γένους.

Πολύ βαθιά είναι η σημασία του θαύματος, να έρχεται ο Δημιουργός στη μήτρα της Παρθένου και ο κύριος των όλων να παίρνει θέση ανάμεσα στους δούλους. Ο Νικόλαος Καβάσιλας λέει σχετικά: **«όχι απογυμνώνοντας τον εαυτό Του από την εξουσία Του, αλλά προσλαμβάνοντας τον δούλο. Όχι αποβάλλοντας τον πλούτο, αλλά μεταδίδοντάς τον στον φτωχό. Όχι ξεπέφτοντας από τα ύψη Του, αλλά εξυψώνοντας τον ταπεινό»**.

Σε αυτό το σημείο θα μπορούσα να τελειώσω το παρόν πόνημα προς τιμή της μεγάλης αυτής θεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Όμως δε θέλω να προσπεράσω τα λόγια εκείνα του Γαβριήλ, που μπαίνουν μέσα σε κάθε καθαρή καρδιά των χριστιανών.

«Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου».

Όλοι εμείς που βρισκόμαστε σήμερα στον ιερό Ναό και τιμούμε την Παναγία μας, μπορεί κανείς από εμάς να πει αν υπάρχει ανώτερη και καθαρότερη χαρά από αυτή, που δίνει την αίσθηση ότι μαζί μας, αυτή τη στιγμή, αλλά και πάντα βρίσκεται ο Κύριος;

Πριν κλείσω τη σύντομη αυτή αναφορά μου στην υπεραγία Θεοτόκο Μαρία πρέπει να υπενθυμίσω σε όλους, ότι για μας τους Έλληνες η 25^η Μαρτίου είναι και η μεγάλη εθνική μας γιορτή. Γιορτάζουμε και τον ευαγγελισμό της Παναγίας μας και την επίσημη κήρυξη της επανάστασης κατά των Τούρκων, από τον ευλογημένο

ιεράρχη, τον Παλαιών Πατρών Γερμανό στη μονή της Αγίας Λαύρας. Εκεί ευλόγησε τον αγώνα κηρύττοντας: **« Αναστήτω η Ελλάς και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτής».**

Η λέξη «ευαγγελισμός» σημαίνει καλή αγγελία, καλό μήνυμα. Η καλή αγγελία, το ευαγγέλιο, ο ευαγγελισμός είναι η διόρθωση των γεγονότων, που έγιναν στην αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, στον αισθητό παράδεισο της Εδέμ. Εκεί από γυναίκα άρχισε η πτώση, εδώ από γυναίκα άρχισαν όλα τα αγαθά. Έτσι η Παναγία μας είναι η νέα Εύα. Εκεί στον παράδεισο ο όφις ψιθύρισε στην Εύα, εδώ ο Γαβριήλ χαιρέτισε την Παναγία. Με αυτό τον τρόπο διορθώθηκε το σφάλμα του Αδάμ και της Εύας.

Για το Έθνος μας την ίδια μέρα, που η παρθένος Μαρία πήρε την καλή αγγελία από το Γαβριήλ, πήρε κι αυτό το καλό μήνυμα από τα χείλη του ιεράρχη Γερμανού. Έτσι εξηγείται, γιατί οι απανταχού ορθόδοξοι Έλληνες, τιμούν και πανηγυρίζουν την 25^η Μαρτίου, με κάθε επισημότητα, εθνική περηφάνια και θρησκευτική κατάνυξη.

Η υπέρμαχος Στρατηγός ας προστατεύει το Έθνος μας, ας σκέπτει τους δοκιμαζόμενους ορθόδοξους Έλληνες σε αυτούς τους ζοφερούς καιρούς που ζούμε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- 1) Σήμερα 6 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μας.
- 2) Παρασκευή 30 Μαρτίου 7 μ.μ. – 1 πρωινή Ιερά Αγρυπνία Ακαθίστου Ύμνου.
- 3) Πέμπτη 19 Απριλίου ιερό προσκύνημα Ι.Μ. Παναγίας Μαλεβή 7 π.μ.
- 4) Ιερό προσκύνημα στην Συμφερούπολη Άγιο Λουκά, στη Λαύρα του Κιέβου και στα υπόλοιπα ιερά προσκυνήματα της Ουκρανίας 8 – 13 Ιουλίου