

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΓΙΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΡΩΠΟΥ

ΕΠΙΘΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΒΙΒΛΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.agioiapistoloi.gr e-mail: agioi.apostoloi@gmail.com τηλ. 210 8027738

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ 22^α Ιανουαρίου 2012 ΕΤΟΣ 5ον
ΤΕΥΧΟΣ 188



**24 Ιανουαρίου Ίερό προσκύνημα Ι.Μ. Παναγίας
Παντάνασσας.**

25 Ιανουαρίου 6:00 μ.μ. Ίερό Εύχέλαιο

19 Φεβρουαρίου 6:00 μ.μ. Καλλιτεχνικό απόγευμα (τσάι)

Τό πρόγραμμα τοῦ μηνός στήν ηλεκτρονική μας σελίδα:
www.agioiapistoloi.gr

«"Ός δ' αν ποιήση και διδάξη, ούτος μέγας κληθήσεται έν τή βασιλεία τών ουρανών»

Ποιος άνθρωπος μπορεί να θεωρηθεί αληθινά μέγας; Το ερώτημα αυτό τίθεται κατά καιρούς σε διαλέξεις και συζητήσεις, σε διαγωνισμούς και δημοσκοπήσεις. Αλήθεια σε ποιόν αξίζει ο τίτλος «μέγας»;..

Καθώς σήμερα τιμούμε «τούς τρεις μέγιστους φωστήρας της τρισηλίου Θεότητας» και οικουμενικούς διδασκάλους, μπορούμε να λάβουμε την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα από το ευαγγελικό Ανάγνωσμα πού αναγινώσκεται προς τιμήν τους: «"Ός δ' αν ποιήση και διδάξη, ούτος μέγας κληθήσεται έν τή βασιλεία τών ουρανών», δηλαδή αυτός πού θα εφαρμόσει όλες ανεξαιρέτως τις θείες εντολές και θα διδάξει και τούς άλλους, αυτός θα αναγνωριστεί μέγας στη Βασιλεία των ουρανών. Ποιος είναι λοιπόν αληθινά μέγας;

«ΟΣ ΑΝ ΠΟΙΗΣΗ...»

Το πρώτο πού ζητά ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ή ακριβής και πιστή εφαρμογή των εντολών του. Είμαστε προνομιούχοι όσοι αξιωθήκαμε να γνωρίσουμε την αλήθεια όπως μάς την αποκάλυψε ο τέλειος Διδάσκαλος και την διδασκόμαστε μέσα στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν αρκεί όμως ή θεωρητική γνώση του θελήματος του Θεού. Είναι απαραίτητη και ή έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του, διότι με τον τρόπο αυτό θα αποδεικνύουμε την αγάπη μας σ' Εκείνον. Μάς το είπε ξεκάθαρα ο Ίδιος ο Κύριος: «Ό έχων τάς έντολάς μου και τηρών αύτάς, εκείνος έστιν ο αγαπών με». Όποιος κρατεί τις εντολές μου και τις εφαρμόζει, εκείνος μόνο με αγαπά. Και όποιος με αγαπά, συνέχισε ο Κύριος, θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον

αγαπήσω, «και εμφανίσω αὐτὸ ἑμαυτὸν», δηλαδή θα φανερώσω σ' αὐτὸν τον Εαυτὸ μου (Ίω. ιδ' 21).

Αλήθεια μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το ὕψος της τιμῆς, πού επιφυλάσσει ὁ ἅγιος Θεὸς σε ὅποιον εφαρμόζει τις εντολές του; Υπόσχεται ὁ Θεὸς ὅτι θα φανερωθεῖ στον πιστὸ τηρητὴ των εντολῶν του. Ἄραγε, δεν αξίζει κάθε θυσία για μία τόσο μεγάλη δωρεά; Ἄλλωστε ἔχουμε ἐνώπιον μας και το αξιομίμητο παράδειγμα των αγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, οι ὅποιοι αγωνίστηκαν σε ὅλη τους τη ζωὴ και ἀκολούθησαν με πιστότητα το θεῖο Νόμο. Ἐλεγε χαρακτηριστικά ὁ Μέγας Βασίλειος: «Κοινήν φροντίδα και βουλήν προθώμεθα, ὅπως αν μηδὲν ἡμᾶς διαφυγὴ των εντεταλμένων»- δηλαδή ἄς καταβάλουμε ὅλοι κάθε προσπάθεια, προκειμένου να μη μᾶς ξεφύγει τίποτε ἀπὸ ὅσα μᾶς ἔχουν παραδοθεῖ ως εντολές (Ὁροι κατὰ πλάτος Α', ΕΠΕ 8, 178). Αὐτὴ ἡ πιστὴ και ἀκριβὴς εφαρμογὴ των εντολῶν του Θεοῦ εἶναι το πρῶτο βῆμα για να ἀναδειχθεῖ ὁ ἄνθρωπος «μέγας».

«...ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΗ»

Ὁ Κύριος ὁμως δεν ονόμασε «μεγάλο» ὅποιον εφαρμόζει μόνο τις θεῖες εντολές ἀλλὰ αὐτὸν πού παράλληλα διδάσκει και καθοδηγεῖ και ἄλλους ἀνθρώπους στο δρόμο του Θεοῦ. Και οπωσδήποτε υπάρχουν ἄνθρωποι καταρτισμένοι, κληρικοί και λαϊκοί, πού ἔχουν λάβει εἰδικὸ χάρισμα ἀπὸ το Θεὸ για να ασκοῦν το κατ' ἐξοχὴν ἱερό ἐργὸ της διδαχῆς του θεοῦ λόγου. Και ὅσοι ασχολοῦνται με την υπεύθυνη αὐτὴ διακονία οφείλουν πάντοτε να ἀνακρίνουν τον εαυτὸ τους αν οι ἴδιοι τηροῦν αὐτὰ πού διδάσκουν.

Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Κύριος εἶπε πρῶτα «ὅς αν ποιήση...» κι ἔπειτα το να «διδάξη». Αλίμονο στον ἄνθρωπο πού διδάσκει χωρίς να εφαρμόζει αὐτὰ πού διδάσκει. Αὐτὸς ὅ,τι κτίζει με το ἓνα χέρι, με το ἄλλο το γκρεμίζει.

Ως προς το ότι ο Κύριος δεν είπε μόνο το «ποίηση» αλλά προσέθεσε και το «διδάξη», σημειώνει τα έξης ο ιερός Χρυσόστομος: «Οὐ γάρ ἑαυτοῖς δεῖ χρησίμους εἶναι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἑτέροις... Ὡσπερ γάρ το διδάσκειν ἄνευ το ποιεῖν κρίνει τον διδάσκοντα..., οὕτω το ποιεῖν μὲν, ἕτερουσ δέ μη ὑψηγεῖσθαι ἔλαττοι τον μισθόν». Δεν είναι σωστό δηλαδή να φροντίζουμε να ωφελοῦμε μόνο τον εαυτό μας αλλά και τούς άλλους. Διότι ὅπως το να διδάσκει κάποιος χωρίς να εφαρμόζει, ενοχοποιεί τον διδάσκαλο, ἔτσι και το να εφαρμόζει μὲν, ἀλλά να μην καθοδηγεῖ τούς άλλους, ελαττώνει το μισθό του. Είναι φανερό ότι ο Κύριος δεν αναφέρεται ἔδῶ μόνο σ' αυτούσ που ἔχουν το χάρισμα της διδασκαλίας. Ὅλοι οφείλουμε να δείχνουμε ενδιαφέρον για την ορθή καθοδήγηση των γύρω μας ανθρώπων και να τούς βοηθούμε με κάποια απλή συμβουλή, με ἓνα κατάλληλο βιβλίο, με τη σύσταση ενός Πνευματικού - το σπουδαιότερο - με το παράδειγμα μας. Αν εμεῖσ πρώτοι αγωνιζόμαστε να εφαρμόζουμε πιστά τις εντολές του Θεού, τότε θα μπορούμε να φωτίζουμε και τούς άλλους και με το παράδειγμα μας και με τα λόγια μας.

Αυτός είναι αληθινά μεγάλος ἄνθρωπος. Εκείνος που αγωνίζεται να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού και με την σύμφωνη με το θέλημα του Θεού ζωή του οδηγεί και άλλους ἄνθρώπους στο δρόμο της σωτηρίας.

Τέτοιοι αναδείχθηκαν οι ἅγιοι Τρεις Ιεράρχες, των οποίων σήμερα τελούμε τη μνήμη. Μεγάλοι αγωνιστές της αρετής και μεγάλοι κήρυκες και διδάσκαλοι, πνευματέμφοροι Πατέρες της αγίας του Χριστού Εκκλησίας και ἔνδοξοι κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Με την αγία βιοτή και τη θεοφώτιστη διδασκαλία τους μάσ δίδαξαν πῶσ γίνεται κανείς μέγας ἐνώπιον του Θεού. Μάσ δίδαξαν πάνω στα πράγματα ὅτι «ὅσ αν ποιήση και διδάξη, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τη βασιλεία των ουρανών». Εἶθε ὅλοι μας να τούς μιμηθούμε!