

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΕΠΙΘΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ**  
ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΜΑΘΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ. 210 8027738 e-mail: agioi.apostoloi@gmail.com

ΚΥΡΙΑΚΗ 18<sup>ος</sup> Οκτωβρίου 2009 ΕΤΟΣ 2ον ΤΕΥΧΟΣ 81ον



Τι σε ὀνομάσω Ἀπόστολε; οὐρανόν, ὅτι τὴν δόξαν διηγῆσω τοῦ Θεοῦ· ἀστραπὴν, ὅτι τὸν κόσμον καταυγάζεις φωτισμῶ· νεφέλην, ἔπομβροῦσαν θεῖα νάματα, κρατῆρα, τῆς σοφίας ἐνθεώτατον, οἶνον ἡμῖν ἀναβρύνοντα, τὸν τὰς καρδίας εὐφραίνοντα· Ἰκέτευε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

## Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ

*Γράφει ο Ευάγγελος Θεοδώρου Ομοτ. Καθηγητής τοῦ Π.Α.*

Η Ελλάς μπορεί να καυχάται όχι μόνον για το ότι προσέφερε τη γλώσσα της στη μετάφραση της Π.Δ. απ' τους Εβδομήκοντα και στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, αλλά και για το ότι πάνω στα εδάφη και στις περιοχές της περπάτησαν κι έδρασαν κορυφαίοι Απόστολοι κι Ευαγγελιστές. Ένας απ' αυτούς είναι αναμφιβόλως ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς, του οποίου τη μνήμη εορτάζουμε την 18η Ὀκτωβρίου. Η σύνδεσις του με την Ελλάδα φαίνεται στα εξής σημεία:

1) Ο Λουκάς, πού πιθανότατα γεννήθηκε στην Αντιόχεια, ήταν ιατρός, πού διακρινόταν για την ελληνική μόρφωση του και την άριστη χρῆσι της ελληνικής γλώσσας. Κατά μια παράδοση, ανήκε στον ευρύτερο κύκλο των 70 Αποστόλων.

2) Η πόλις των Φιλίππων (σημερινή Καβάλα) γνώρισε την ιεραποστολική διακονία του Λουκά, πού συνόδευε τον Απ. Παύλο στη δεύτερη ιεραποστολική περιοδεία του από "την Τρώαδα (Πράξ. ιστ' , 10-17). Ότι κι ο Λουκάς κήρυττε στους Φιλίππους, το συνάγομε από τον στίχο 13: «*Καθήσαντες ἐλάλούμεν ταίς συνελθούσαις γυναίξιν*». Κατά τη μαρτυρία του Επιφανίου ο Λουκάς κήρυξε στη Μακεδονία (Migne E.Π. 115, 1136).

3) Κατά την Τρίτη Αποστολική Πορεία του Απ. Παύλου ο Λουκάς τον συνόδευσε από τους Φιλίππους στα Ιεροσόλυμα, αφού το ευλογημένο πέρασμά τους έγινε αισθητό σε πολλές ελληνικές πόλεις ή περιοχές, ανάμεσα στις όποιες ήταν η Μυτιλήνη, η Χίος, η Σάμος, η Έφεσος, η Μίλητος, η Κως, η Ρόδος, η Κύπρος κ.λπ. (Πράξ. κ' 20 - κα' 18). Κατά την μετάβαση τους προς τη Ρώμη πέρασαν από Κύπρο, Κρήτη, Μελίτη (πιθανώς Κεφαλληνία).

4) Συμφώνος προς αξιόπιστες ιστορικές μαρτυρίες, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μετά τον θάνατο του Απ. Παύλου, έδρασε, όπως και ο Απ. Ανδρέας, στην Αχαΐα, όπου πιθανότατα συνέγραψε το Θαυμάσιο Ευαγγέλιο και τις αριστουργηματικές «Πράξεις των Αποστόλων».

5) Φαίνεται, ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς πέθανε μάλλον φυσικό θάνατο στη Βοιωτία. Βεβαίως υπάρχει και παράδοση, ότι υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Όπως η Πάτρα ευτύχησε να έχει τα λείψανα του Αποστόλου Ανδρέα, έτσι κι η Θήβα της Βοιωτίας είχε τα λείψανα του Ευαγγελιστού Λουκά. Τα λείψανα αυτά το 357μ.Χ μεταφέρθηκαν από τη Βοιωτία στην Κωνσταντινούπολη, για να τοποθετηθούν, όπως και

τα λείψανα του Απ. Άνδρέου, στον Ι.Ναό τών Αγίων Αποστόλων, πού ανεγέρθηκε τότε.

Σε Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο για την 9η Μαΐου υπάρχει ή σημείωση: «Μετακομιδή στην Κωνσταντινούπολη των Αγίων Ανδρέου του Απόστολου και Λουκά του Ευαγγελιστού από την Αχαΐα»

.(Constantinopoli translatio sanctorum Andreae apostoli et Lucae evange1istae de Achaia). Αργότερα, ενώ , η Αγία Κάρα του Απ. Ανδρέου επανήλθε στην Πάτρα, δυτικές ιστορικές πηγές αναφέρουν, ότι τα λείψανα του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά μεταφέρθηκαν στην Padua (Ιταλία). Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν προς επάνοδο τους στην Ελλάδα.

Το παρόν αρθρίδιο δίδει αφορμή στον γράφοντα να τονίσει, ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία Κρήτης, οι Ι. Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, η Ελληνική Κυβέρνηση τα αρμόδια κατά περιοχές πολιτειακά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού θα έπρεπε να κινηθούν δραστήρια και να συντονίσουν τους προγραμματισμούς και την οργάνωση των σχετικών προσπαθειών τους για να καταστεί ο Ελληνικός χώρος πανευρωπαϊκό και παγχριστιανικό προσκύνημα προς τιμήν και προβολή των πραγματικών σκαπανένων και Θεμελιωτών του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Τούτο επιβάλλεται να γίνει διότι ή Ελλάς είναι ευλογημένη χώρα, στην όποια αφ' ενός εγράφησαν ιερά βιβλία της Καινής Διαθήκης ή υπήρξαν τοπικές εκκλησιαστικές κοινότητες που ήσαν αποδέκτες μερικών εκ των ιερών αυτών βιβλίων, και αφ' έτερου σώζονται τα ίχνη των βημάτων και των τάφων μερικών μεγάλων Αποστόλων και Ευαγγελιστών και φυλάσσονται μερικά από τα σεπτά λείψανά τους.

### **ΜΙΑ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ**

*Το απόσπασμα του κειμένου που ακολουθεί προέρχεται από την γραφίδα του μακαριστού Αγιορείτου Μοναχού π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου. Το κείμενο είναι προφητικό και περιγράφει τη σημερινή κατάσταση της Πατρίδος μας τόσο ανάγλυφα και στις λεπτομέρειες ακόμη, παρ' ότι εγράφη πριν από σαράντα χρόνια.*

Ύστερα από μακρά μετάνοια του λαού του Θεού μέσα στο σκοτάδι της δουλείας και των μαρτυριών, ο Θεός ελεεί και ελευθερώνει τους Ορθοδόξους. Όλοι οι οπλαρχηγοί των Ελλήνων, με μια καρδιά και μια φωνή, πήραν τα όπλα, πρώτα στο Όνομα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων και κατά δεύτερο λόγο της Πατρίδος. Ο Θεός ήταν μαζί τους και με σειρά θαυμάτων αποκτήθηκε η εθνική ελευθερία.

Και τώρα κυβερνώμεθα, τάχα δημοκρατικώς, περισσότερο από εκατόν πενήντα χρόνια, μέσα σε περιπετειώδεις μεταβολές, πολέμους, αίματα, εθνικές συμφορές, μέσα σε διαρκείς φόβους και κινδύνους, λησμονώντας σταδιακώς τον Θεόν και λυσσώντας να Τον εκτοπίσουμε από τη ζωή μας. Και ο μιν λαός, σαν αδύνατος και επιρρεπής στη λήθη και στην αμαρτία, έχει το ελαφρυντικό της ελαφρότητάς του. Αλλά οι «πολιτευόμενοι των Αθηνών» που ζουν χάριν του λαού, ποιό ελαφρυντικόν έχουν που τον ωθούν από το κακό στο χειρότερο, στον υλισμό και τη διαφθορά; Ναυαγισμένοι οι ίδιοι «περί την πίστιν», χάσαντες τον δρόμο των εθνικών πεπρωμένων, γυμνωμένοι από τον φωτεινό χιτώνα της Ορθοδοξίας, πλέοντες στα θολά νερά των παθών των, της αγνωσίας των, της φιληδονίας των, χωρίς πυξίδα, χωρίς Θεόν, κηρύττουν αντιχριστιανισμό και πολεμούν την Εκκλησία «το κατά δύναμιν» έκαστος.

Και τώρα, αρχίζουν να διαβλέπουν τους κινδύνους που η άφρων πολιτική τους προκαλεί. Και εκβάλλουν αγωνιώδεις κραυγές, ότι κινδυνεύουμε οικονομικώς! Και δεν υποπεύονται ότι ήδη είμαστε βυθισμένοι στο σκότος της αθεΐας και ότι ο κίνδυνος του Έθνους δεν είναι οικονομικός αλλά ηθικός! Και ότι ο Θεός, που μας ανέχεται ακόμα και μακροθυμεί, για ν' αλλάξουμε νουν, να μετανοήσουμε, ήδη μας αποκαλύπτει τον κίνδυνο να μας εγκαταλείψη στο έλεος των εχθρών μας. Αλλά οι «πολιτευόμενοι των Αθηνών» κοιμούνται βαθεία, φροντίζοντας να ρίξουν τον πυρετό χωρίς να βλέπουν τη νόσο, που κατατρώγει το σώμα της Ελλάδος, την εκτεταμένη διαφθορά από την αθεΐαν.

Αφού οι άρχοντές μας κηρύττουν, ότι δεν υπάρχει Θεός, τι να κάμη ο ταλαίπωρος λαός; Προσπαθεί να φτιάση τη ζωή του χωρίς Θεόν. Κι επομένως αδιαφορεί για την Ορθοδοξία, ζώντας, εν πολλοίς, σαν τους χοίρους, όπως έγραψε ο Γαβριηλίδης της «Ακροπόλεως»: «Ξύπνα γουρουνολαέ!» Και πράγματι, βεβαιώνει το λόγο του Ντοστογιέφσκυ: «Αν δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται». Εκεί ευρισκόμεθα τώρα, στην ελευθερία να τα κάνουμε «όλα», έως ότου οι βάρβαροι γείτονες, σαν όργανα της θείας οργής, μας πάρουν αυτή την ελευθερία της αυτοκαταστροφής, αφού δεν έχει αξία, όπως έλεγεν ο πιστός στρατηγός Μακρυγιάννης: «Αν ηξέραμεν ότι θα είχαμεν τέτοιαν λευτερίαν, θα περικαλούσαμεν τον Θεόν να μας αφήση κάτω από τους Τούρκους άλλα τόσα χρόνια να μάθουμε τι θα πη θρησκεία, ηθική, δικαιοσύνη και τιμιότη...».

Ο Θεός να μας λυπηθή και να μας ανοίξη τα μάτια της σκοτεινής ψυχής μας, κυρίως των «πολιτευόμενων» να ιδούμε από που έρχεται ο εχθρός, που βρίσκεται ο κίνδυνος. Να διώξουμε τον Γραικυλισμό μας και να ελευθερώσουμε τη ζωή μας από τη δουλεία της διαφθοράς, που έφτασε στο μη περαιτέρω...